

"Stichting Naar School in Haïti"

Haïti Kenscoff, december 2010

Beste lezer,



Ontzettend veel dank voor alle giften, ondersteuning, zorg en hulp die wij als stichting van u hebben ontvangen. Het is nog steeds overweldigend. Uw hulp ondersteunt ons enorm in dit mooie werk. Met uw giften kunnen wij dertienhonderd kinderen onderwijs geven. Ook hebben tachtig volwassenen een baan in onze scholen en in de bouw. Zonder uw giften zouden wij dit allemaal niet kunnen doen. Dank u wel! Mesi anpil!

Prefab-huizen bouwen

Twee groepen vrijwilligers, in totaal veertien mensen, zijn op eigen kosten naar Haïti gekomen om prefab-huizen te bouwen. Deze huizen zijn ons gegeven door Stichting Project Hulp Haïti en worden vervaardigd door het bedrijf van Kees en Evelien de Gier (Maxima S.A.) in Haïti. Vijf weken lang waren steeds zeven vrijwilligers aan het werk. Ver in de bergen zijn in totaal twintig huizen gebouwd. In maart 2011 komen nogmaals zes vrijwilligers helpen bouwen. Harde werkers enorm bedankt!!!



Overzichtsfoto van Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain

Een jaar na de aardbeving!

Op 12 januari 2010 werd 's middag even voor 5 uur Haïti getroffen door een zware aardbeving. Bijna een jaar later is het nog steeds zeer pijnlijk en verdrietig te zien hoe honderdduizenden mensen in tentenkampen, onder een stuk zeil of in scheef gezakte hutten wonen. Velen lijden enorm. Er wordt veel hulp geboden door heel veel organisaties, dit is echt geweldig. Dit geeft de mensen hoop, vertrouwen en moed om door te gaan. Maar het is nooit genoeg, het kan nooit genoeg zijn in een land als Haïti na deze verwoestende aardbeving. Nu de cholera er ook nog bij is gekomen en al heel veel slachtoffers heeft veroorzaakt, is het leed, maar vooral ook de angst onder de mensen enorm toegenomen. Dit samen met hun trauma's, de honger, analfabeet zijn en werkeloos zijn, maakt hun leven heel zwaar. Mensen, die in slechte omstandigheden leven, nooit onderwijs hebben genoten, reageren anders op situaties. Mij is elke keer weer duidelijk dat **onderwijs** het begin van het einde van armoede is. Met onze scholen dragen wij daadwerkelijk bij aan een betere toekomst.

Nominatie `Drent van het jaar`. Stem op Marijke!

RTV Drenthe organiseert de verkiezing `Drent van het Jaar`. De verkiezing is er om die inwoner van Drenthe te eren die zich heeft onderscheiden op het gebied van sport, cultuur, politiek of in de maatschappij. Marijke is één van de vier genomineerden van RTV Drenthe!

Tot en met 22 december kan er gestemd worden. Dat kan via de website www.drentvanhetjaar.nl. Klik op de foto van Marijke voor de promo. Op deze site staat ook hoe u per sms kunt stemmen of via het telefoonnummer: 0909 – 1234566 (* kosten 60 cent p.g.)

Op woensdag 22 december maakt RTV Drenthe in een grote live tv-uitzending om 18.30 uur de winnaar bekend.

Het zou heel leuk zijn als Marijke veel stemmen krijgt. Ze verdient het! Marijke doet dit werk voor de mensen in Haïti geheel vrijwillig. Ze ontvangt geen loon, leeft ver van familie en vrienden, wast zich met opgevangen regenwater ... in een gevaarlijk en corrupt land.

Stem op Marijke! *Marjan Cornelis*

Onze nieuwe penningmeester

Naast Dirk van der Wal, onze nieuwe voorzitter, is er onlangs een nieuwe penningmeester aan het bestuur toegevoegd. Hij zal zich hierbij aan u voorstellen:

“Mijn naam is André de Leeuw, 40 jaar, sinds een aantal jaar woonachtig in Harderwijk. Ik ben getrouwd met Jeannette en samen hebben wij een zoon van bijna 5 jaar. James is afkomstig uit Haïti. In januari 2010 is hij als voorlopig laatste Haïtiaan naar Nederland gekomen. Ten tijde van de allesverwoestende aardbeving waren wij in Port-au-Prince en hebben alle ellende letterlijk aan den lijve ondervonden. In tegenstelling tot een deel van ons reisgezelschap hebben wij de ramp overleefd. Na alles wat wij in Haïti hebben meegemaakt wil ik mij graag voor kinderen in Haïti inzetten. De werkzaamheden en stichting van Marijke spreken mij erg aan met als gevolg dat ik mij via een bestuursfunctie inzet voor Haïti”.

Marijke

Op 6 september kwam ik terug in Haïti. Het voelde of een nieuwe fase in mijn werk aanbrak. Ik ging in Ka-Blain boven de school wonen, de vrijwilligersruimte was klaar, er kwamen veertien vrijwilligers huizen bouwen en ik zou (tot mijn grote spijt) niet meer bij de kinderen in Kenscoff wonen. Ik hoopte meer aan mezelf toe te komen, maar dat is niet echt gelukt. Dit komt mede doordat de drukte na de aardbeving, er is zo veel werk te doen. Een warm gevoel is dat de ouders van de leerlingen mij Mamma noemen of zelfs “Mamma van het land”. Het is een verrijking dat ik ondanks stress, pijn of verdriet ook heel diepe gevoelens van groot geluk ervaar. Goede Kerstdagen gewenst samen met de mensen die u lief zijn en een gezond 2011. Warme groet, *Marijke*

Wat hebben wij als stichting het afgelopen jaar in Haïti gedaan, hoe is uw geld besteed?

Uw geld wordt besteed aan onderwijs, zorg voor onze leerlingen, kinderen in problemen zo als Carine (1,8), Kathia (1), Nehemie (5), Abigaëlle (6), Genia (2), Adilien (10), Fiona (10) en hulp aan mensen zonder woonruimte. In de nieuwsbrieven van juni en september gaven wij een opsomming. Wij voegen de volgende punten toevoegen:

- Twee containers zijn in Ka-Blain aangekomen.
- Veel goederen als tenten, schoolmateriaal, tafels, stoelen, pannen, schoenen, slippers en kleding zijn onder toezicht van Protection Civil uitgedeeld in Ka-Blain, Godinot, Robin en Kenscoff.
- Er worden toiletten gebouwd in Ka-Blain.
- Er is een stuk berg afgegraven voor de bouw van het baby/peuterhuis.
- Er wordt een enorme muur gebouwd als fundering voor het baby/peuterhuis.
- Er wordt naast de speelplaats een berg afgegraven om een groot waterbassin te kunnen bouwen.
- Zes kunststof waterreservoirs van ieder 700 gallon zijn geplaatst bij de school in Ka-Blain. Nu zijn er in totaal 18 grote chatadoo's en twee kleinere.
- Er zijn twee eerste klassen middelbaar onderwijs gemaakt, er zijn in totaal bijna honderd leerlingen.
- Er zijn vier dubbele klassen van de lagere school: de eerste, tweede, derde en vierde klas.
- Twintig prefab-huizen zijn bij ons in de bergen gebouwd voor mensen zonder woning.
- De onderdelen voor 40 huizen zijn met acht tegelijk gebracht in Ka-Blain, afgeladen, daarna opgeslagen, geschilderd en uitgedeeld. Per huis 80 onderdelen.
- World Food Programma heeft ons begin november rijst, bonen, olie en zout gegeven om 795 leerlingen elke dag een maaltijd te geven.
- In de noodkeuken werken elke dag vier vrouwen om het eten te bereiden.
- Wij geven in Godinot 178 leerlingen elke dag brood.



Uitdelen van bonen en olie ...

- Wij hebben de eerste distributie van rijst, bonen en olie verzorgd voor onze 795 leerlingen in Ka-Blain.
- Twee containers zijn ingericht als depot voor het voedsel. Een voor de dagelijkse maaltijden, de ander voor voedsel dat wij elke 15 dagen moeten uitdelen.
- Schoolmaterialen, schoolboeken, schriften en kasten zijn ingekocht en alle boeken gekaft.
- Naast de ingang van ons terrein is een ruimte gebouwd voor de verpleegkundige en een kantoor.
- Een ruimte voor gereedschap is tussen beide huizen getimmerd.
- Er is een moestuin aangelegd, ouders helpen ons.
- Er is Internet op de school in Ka-Blain aangelegd.

Onze scholen

Op 20 september zijn onze drie scholen van start gegaan. In Ka-Blain en Robin moesten wij een leerlingenstop invoeren. De klassen werden overvol. Er zijn niet genoeg lokalen om de leerlingen in onder te brengen. De nieuwe ruimte voor de leerkrachten is in gebruik als klas.

In Robin zijn 319 leerlingen, hun school is veel te klein. Emmaniste FORTUNE, directeur, liet steeds meer kinderen toe, zij zitten dicht op elkaar, maar gaan naar school.

Godinot heeft een nieuw houten gebouw met twee lokalen. Hierin zijn alle kleuters ondergebracht. Magalie, een gediplomeerd kleuterleidster, is uit Furcy overgeplaatst. Onze school in Furcy wordt nu gebruikt door de Nationale School. Door de aardbeving was hun school ingestort. Zij hadden meer ruimte nodig. Voor ons is het zo gemakkelijker, want veel scholen geeft ons te veel werk.



Met een zak rijst naar huis ...

Bouw baby/peuterhuis

Half op onze school en half op de berg wordt ons babyhuis gebouwd. In september zijn wij begonnen met het maken van de fundering. Er is een stuk berg afgegraven en een stevige muur van maar liefst 56 cm diep tegen de bergwand aangezet. Het babyhuis wordt ons geschonken door Wereldwijd voor Kinderen. In de loop van 2011 kunnen Carine, Kathia en enkele baby's en peuters, die hulp nodig hebben bij ons in Ka-Blain komen wonen.

Aankomst containers

Het is geweldig dat in oktober beide containers met hulpgoederen en schoolmaterialen, zaden, waterzuiveraars en tenten zijn aangekomen. Dank u alle hulp in Nederland



Alle leerlingen helpen sjuwen, de container moet helemaal leeg.

Waterzuiveraars

In de containers zaten ook waterzuiveraars van Leo Groendijk. Wij krijgen er drie, nu hebben de leerlingen schoon drinkwater in Ka-Blain. Leo heel erg bedankt! www.waterforeveryone.nl

Orkaan Tomas is begin november flink te keer gegaan in onze omgeving. Sam en ik sliepen als enige boven de school. Wij hielden telefonisch contact toen er doorlopend heel harde windstoten waren. Gelukkig is alles goed gegaan en zijn ook alle prefab-huizen keurig blijven staan. Wel lag overal rommel en bamboebladeren.

Onze trip naar Haïti

Op 22 oktober vertrokken we via Philadelphia en Miami naar Port-au-Prince, de zwaar getroffen hoofdstad van Haïti. Daar aangekomen werden we opgewacht door Sam en Dieufort, de chauffeur van Marijke Zaalberg, onze Nederlandse gastvrouw, die onverstelbaar veel goed werk verricht. Buiten die chauffeur wachtten natuurlijk diverse kruiers en hulpkruiers of alleen maar mensen die de weg willen wijzen en alleen maar de hand ophouden alsof ze dagen voor je gewerkt hebben.

De rit naar Ka-Blain, waar de school staat en onze verblijfplaats was voor twee weken, is een belevenis op zich. Eerst de rit door Port-au-Prince, op zich was er niet zoveel te zien van de aardbeving, dit was erger in een ander gedeelte van de stad. Wel opvallend was de chaos die daar heerste, veel verkeer, getoeter en doordrukken, maar ook de tentenkampen en vuiligheid in de stad.



De weg naar de school was ook een aanslag op elk deel van je lichaam; het eerste deel viel nog wel mee, ook al zaten er gaten in de weg, later werd dat een stukje weg in de gaten. Het laatste deel had niets meer met een weg te maken, maar we zijn "heel" aangekomen. Wij zaten in de bak van een klein vrachtwagentje.

Op de school aangekomen werden we hartelijk ontvangen door Marijke en na ons geïnstalleerd te hebben in de ruimte waar de bedden stonden, kregen we een rondleiding door de school en zagen wij ook het eerst gebouwde prefab-huis.

De volgende dag, zondag, was iedereen om 5.30 uur wakker, na het uitzicht en de opkomende zon bewonderd te hebben zijn we gaan ontbijten waarna wij te voet naar een kleiner schooltje en een kerkje verderop in de bergen zijn gelopen. Hier kwamen we er al snel achter dat, ten eerste de hoogte waarop wij zaten, ca. 1700 meter, maar ook de "weg" waarover we moesten gaan hun tol eisten, het was zwaar. Ook hier had de "weg" niets met een weg te maken, kuilen, keien, steile berg en slijtgroeven maakten normaal lopen onmogelijk. Uiteraard vielen wij Nederlanders wel op tussen de donkere koppies, waardoor wij veel bekijks trokken, de mensen waren nieuwsgierig en erg vriendelijk.



Over dit soort bergkammen liepen wij over rotsige steile paadjes.

Met name de kleine kinderen keken met hun grote donkere ogen naar ons en lachten, zij riepen blan, blan. Toen de ballonnen uitgedeeld werden waren ze helemaal niet meer te houden.

Na een stevige afdaling kwamen we bij het kerkje aan waar een kerkdienst was, hier kon je het typische van zo'n kerkdienst mee maken veel zingen en swingen. Opvallend was dat toen we binnen waren men gelijk met het collectebakje rondkwam. Na een zware terugtocht zijn we op school aangekomen en hebben we heerlijk gegeten en daarna informatie gekregen over de werkzaamheden die op ons lagen te wachten.

De volgende dag was iedereen weer om 5.30 uur wakker. Na ontbeten en na een lunchpakket gemaakt te hebben, werden we meegenomen door Barlande en Saint Pierre, twee Haïtianen, die ons bijstonden tijdens de bouw. Omdat we met z'n zevenen waren zijn we opgesplitst. De betonploeg was verantwoordelijk voor het storten van de vloer, de bouwploeg ging naar de locatie waar al een vloer was gelegd. De weg er naar toe was weer niet echt een weg. De afdaling naar de bouwlocatie was zo mogelijk nog meer onbegaanbaar, een berggeit zou niet mee willen gaan, zo slecht maar ook gevaarlijk. Gelukkig is alles goed gegaan.

De huizen die we bouwden waren prefab-huizen, de onderdelen werden door de bewoners zelf naar de locatie gedragen. Duidelijk was wel dat voor hen de weg er heen makkelijker is dan voor ons; waar wij met moeite konden lopen, liepen zij op slippertjes en met de delen van een huisje op hun hoofd over dezelfde paden zonder zichtbare problemen.



Huis voor Jean in Godinot en een vriendelijke vrouw met kind.

Eerst bleven de Haïtianen staan kijken hoe wij bouwden, dat hebben wij snel veranderd. Per slot was het doel ook dat zij leerden hoe een huis te bouwen. Voordeel was natuurlijk dat wij een paar profs bij ons hadden, die in goed Nederlands uit konden leggen wat ze moesten doen. In die twee weken dat we er zaten hebben de mannen zeven huisjes gezet, op school allerlei klussen gedaan en de vrouwen kleding, pannen en bestek gesorteerd, geschilderd en zich met de kinderen bezig gehouden.

Naarmate we steeds vaker over de "weg" liepen, werden we steeds hartelijker begroet en werd er steeds meer gelachen onderweg, ondanks dat de mensen zeer arm zijn, zijn ze toch zeer vriendelijk en vrolijk.]

Toen de laatste dag naderde werd er gewaarschuwd dat orkaan Tomas toch gevaarlijk dicht in de buurt kwam, daarom hebben we besloten om toch op donderdagochtend te vertrekken.

Toen we op ons vliegtuig zaten te wachten kregen we te horen dat de vlucht geannuleerd werd en moesten wij naar een hotel. Het bleek dat een hele vleugel niet meer bruikbaar was, ook het restaurant was ingestort en overal stonden stempels om het plafond op z'n plek te houden, het zwembad was nog in tact. Hier hebben we twee nachten doorgebracht en de reis kon op zaterdag worden voortgezet. Na nog een extra overnachting en veel extra werk van het thuisfront om alles over te boeken zijn we maar twee dagen te laat in Nederland aangekomen waar we opgewacht werden door familie en vrienden.

Als ik terugdenk aan mijn/onze tocht naar Haïti en de gezichten in mijn gedachten terughaal van de nieuwe huiseigenaren dan moet ik zeggen dat dit een verrijking van mijn leven is, ondanks dat ik veel van de wereld heb gezien zal dit een blijvende herinnering zijn, die wat mij betreft een vervolg zal hebben en ik een ieder aan kan raden. Namens alle groepen, Annelette, Martin, Piet, Bonne, Koos, Wijnand, Marcel, Miranda, Remco, Ajan, Harry, Anton, Marleen en Gerrit

Steun Sappi `loopt in de papieren`

Onlangs heeft de internationale papierfabriek Sappi overeenstemming gevonden met onze stichting over de besteding van het ontvangen actiegeld. Sappi organiseert al vele jaren een actie "Ideas That Matter" ofwel ideeën die er toe doen. Tot nu toe deed een jury een keuze uit ingezonden voorstellen. Dit jaar koos het bedrijf op eigen initiatief. Dat werd onze stichting. Van elke ton van een bepaald soort papier dat Sappi in juni verkocht, leverde dat voor ons een euro op.

Drukkers kochten het papier massaal en steunden het initiatief bovendien door extra donaties. Spreekwoordelijk liep de actie aardig "in de papieren". Met het geld wordt het mogelijk lang gekoesterde wensen van de stichting te vervullen.

Dat was precies wat Sappi wilde; het realiseren van structurele behoeften. Zo wordt er nu van het geld een extra etage gebouwd op de school. Op deze etage worden slaapvertrekken gerealiseerd en komt een kantoor met opslagruimte.

Omdat Sappi ook graag zelf met persoonlijke ondersteuning wilde meewerken, is ook gekeken naar een project waar Sappi haar kennis direct kon inzetten. Het in de omgeving van de school aanplanten van 3.000 bomen om erosie tegen te gaan, vormde een prima mogelijkheid om mee te starten. Sappi heeft op dat gebied immers veel kennis binnen haar eigen organisatie. Structurele hulp waar de stichting heel blij mee is.



Erik van de Bruel en Dirk van der Wal Kweken van bomen in Ka-Blain

Afgelopen maand bedankte Dirk (SNSiH), Erik van den Bruel, (Buss. Development Director van Sappi) voor hun inzet. Om een goed beeld te krijgen van het "IdeasThatMatter" programma en Sappi, zie www.sappi.com/ideasthatmatter.com.

HAI5HAÏTI wil op een kleinschalige en praktische manier hulp bieden met direct en zichtbaar resultaat. We helpen dit najaar Stichting Naar School in Haïti bij het realiseren van woningen in het door de aardbeving getroffen gebied. Arjan Braaksma overhandigt Marijke de eerste Bruine Coffee Bag.



Vrijwilligersbijeenkomst

Na een oproep in onze nieuwsbrief van juni hebben wij begin september een eerste bijeenkomst met enthousiaste mensen gehad die zich als vrijwilliger willen inzetten voor onze stichting. Uit die bijeenkomst zijn veel goede ideeën en tips naar voren gekomen. Intussen is er een plan opgesteld rondom fondswerving en inzet van vrijwilligers. In december, als Marijke weer in Nederland is, komt dit beleidsplan in het bestuur. Daarna zullen wij de vrijwilligers informeren en ook zal er in de volgende nieuwsbrieven aandacht aan het plan gegeven worden. Wij houden u op de hoogte.

Vondelingetje

Kleine Kathia Lucienne maakt het erg goed. Zij gaat zelf zitten en staan. Zij staat los en klapt in haar handen. Zij is een meisje dat weet wat zij wil. Zij is heel afhankelijk. Gaat het niet zo als zij wil, dan kan zij enorm huilen. Het is ongelooflijk hoe goed zij het maakt en hoeveel iedereen van haar houdt. Ik heb een bevriend Haïtiaans gezin gevraagd haar te adopteren. Kathia verdient het om op te groeien in een gezin.



Kathia met twee ondertanden ...

Het bestuur

Heeft u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in Haïti of Nederland? Heeft u algemene vragen of wilt u een lezing over onze scholen in Haïti. Graag geven wij u inlichtingen over ons werk. Neem contact op met:

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. 085 8771719

Voorzitter: Dirk van der Wal info@waltec.info tel. 0524 582 726

Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. 0341 454493

Secretariaat: Marjan Cornelis: dezonschijnt@planet.nl

fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

agneshoogkamer@yahoo.com tel. 0255 502 445

marijkezaalberg@hotmail.com tel. 0593 370 850

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl



Postbus in Pétienville

Boîte Postale 15145 CR, Zone Commissariat, Pétienville, Haïti.

Bouw in Ka-Blain :

De bouw extra ondersteunen? Stort uw giften a.u.b. op :

Rabobank Westerbork # 3694.82.611 t.n.v. Bouw Ka-Blain

Mocht u liever geen acceptgiro ontvangen, dan kunt u dit doorgeven

administratie@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of

Postadres Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC GEES

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak!

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door uw financiële steun maakt U dit mogelijk.

Wilt u ons helpen? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Rabobank Westerbork: 3694 66 500 t.n.v. "Stichting Naar School in Haïti"

De stichting "Stichting Naar School in Haïti" is opgericht op 29 december 1998

en ingeschreven in de K.v.K. te Meppel onder nummer 04 05 76 45.

In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-.