

“Stichting Naar School in Haïti”

Haïti Ka-Blain, juni 2012

Beste lezer,



Heel hartelijk bedankt!

Als ik in Haïti bij onze school in Ka-Blain of Godinot rondloop en ik kijk naar alle blije kindergezichten, kan ik alleen maar erg dankbaar zijn voor al uw hulp en steun de afgelopen jaren. Zonder uw hulp hadden we dit nooit kunnen doen en daarom blijf ik uit de grond van mijn hart in elke nieuwsbrief zeggen: Heel erg bedankt. Mesi anpil!!

Wouda, Agnes en Raymon zijn bij mij in Ka-Blain geweest. Wouda kon deze keer bijna twee weken komen. Zo als altijd had zij direct afspraken met de onderwijzers gemaakt op welke uren zij in de klassen een les zou geven. Haar dagen waren vol! Haar lessen waren geweldig! De onderwijzers waarden Wouda's inzet en lessen enorm.

Agnes en Raymon kwamen enkele dagen later, zij konden vier dagen blijven. Agnes en ik hebben een noodplan uitgewerkt voor het geval ik onverwacht zal uitvallen. Nu heeft het bestuur in Nederland een houvast hoe samen het werk in Haïti te begeleiden. Agnes heeft onze kliniek bezocht en gevraagd welk werk Marie Kéna, de verpleegkundige, allemaal doet.

Wouda en Agnes bedankt en heerlijk dat jullie er waren!



Ecole Soleil de Hollande

Jasmine

Jasmine de Vries komt als vrijwilliger zes weken helpen in ons kinderkuis. Jasmine is 19 jaar geleden in Haïti geboren en als baby in Nederland geadopteerd. Naast de zorg voor Adilien en Kathia zal zij mij helpen met allerlei voor komende werkzaamheden zoals het inrichten en documenteren van de boeken voor de bibliotheek. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over haar werk.

Containers

De drie containers zijn half april in Ka-Blain aangekomen. Het had nog heel wat voeten in de aarde, zelfs letterlijk, voordat zij op hun plaats stonden. Heel blij zijn wij met alle schooltafels, stoelen, schoolmaterialen en alle spullen die er in zitten. Iedereen die materialen heeft gegeven, heeft meegewerkt de containers in te pakken, of op welke manier dan ook er heeft meegewerkt: Heel hartelijk bedankt!

Nieuwsbrieven

Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft gratis onze drieduizend nieuwsbrieven gedrukt! Hartelijk dank!

What's Next van Sappi

“What's Next”, een tijdschrift van Sappi heeft deze keer als onderwerp: “Taal” en het artikel: “Een school van hun zelf”. Alice Smeets, een beroepsfotograaf, heeft prachtige foto's bij ons in de school gemaakt. Die zijn in dit tijdschrift opgenomen. Verschillende leerlingen mochten schrijven wat de school voor hen betekent. Het is een prachtig blad geworden. Ook in volgende nieuwsbrieven zullen wij foto's en teksten van de leerlingen opnemen. Wat zijn wij trots!
<http://www.whatsnextmagazine.net/feature/haïti/>

Uw adresgegevens

Sinds kort is onze stichting overgegaan op een nieuw relatiebeheersysteem: “Clix”. Nu is het mogelijk dat uw naam, uw adresgegevens of de aanhef anders op de enveloppe staan dan voorheen. Als dit niet goed is, wilt u dit alstublieft doorgeven aan info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl of ons postadres in Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC in GEES. Wij vinden het erg belangrijk dit goed in orde te hebben.



Kathia Lucienne is alweer twee jaar bij ons. Zij is zo'n prachtig lief meisje. Het is heel bijzonder om voor haar te mogen zorgen. Er zit flink pit in haar, zij weet goed wat zij wil. Zij kan al vier puzzels met inlegstukjes tegelijk maken. Zij ervaart het als een uitdaging; zij gaat zingen, er bij staan en wordt helemaal blij. Ik ben best trots op mijn meisje.

Marijke

Half mei ben ik terug gekomen in Haïti. Ik blijf deze keer tot half juli. Nu heb ik tijd om samen met de kleuterleidsters het schooljaar 2012–2013 goed voor te bereiden.

Het is heerlijk terug te zijn. Het was heel fijn om deze keer wel in een schoon en opgeruimd huis aan te komen. Kathia en Adilien straalden toen ik onverwachts het kinderkuis binnen stapte. Ik maak het prima. Ik ben erg blij door te kunnen gaan met het werk. Zoals altijd moet ik te veel aanwijzingen geven, te veel controle uitoefenen, me met te veel dingen bemoeien, maar ik kan er deze keer goed mee omgaan. Prachtig is te zien dat dingen beter worden, ook al gaat het maar met kleine stapjes vooruit. Het is weer erg gezellig dat er vrijwilligers zijn gekomen om mij te helpen. Wouda en Agnes, inmiddels twee vriendinnen, die Haïti goed kennen en Jasmine. Het is een mooie tijd met veel zon en elke dag een lach van veel leerlingen. Warme groet, *Marijke*

Ka-Blain kleuterschool

Onze kleuterklassen worden zeer enthousiast geleid door de leidsters en hun assistenten. Het is heerlijk te zien dat er in hoeken gewerkt wordt en er in groepen geplakt, getekend en geveerd wordt met de kinderen. Ook al is de poppenhoek niet zo mooi als in Nederlandse scholen, de kinderen genieten ervan om er in te spelen. Als ik het begin van het schooljaar vergelijk met het einde, hebben de leerlingen enorm veel geleerd. Zij kunnen knippen, scheuren, vouwen en veel zelfstandiger werken. De meeste kleuters kunnen de puzzels maken die bij hun leeftijd passen. Dat dit alles zo goed gaat is erg knap, want het aantal leerlingen per klas ligt tussen de veertig en zestig



Links onder de nieuwe brug, rechts onder het midden komt het waterbassin met er op een schoolkeuken en daarop een kantine.

Ka-Blain lagere school

Veel leerlingen hebben dit jaar een redelijk of zelfs goed resultaat behaald. Maar er zijn ook leerlingen die ver onder het niveau blijven. Zij zullen blijven zitten of zij zijn al door hun ouders van school afgehaald. Een probleem is dat er in onze omgeving geen andere scholen zijn, waardoor leerlingen met een laag niveau geen aangepast onderwijs kunnen krijgen. Het is moeilijk voor de Haïtiaanse onderwijzers op verschillende niveaus in de klas te werken. Ook een remedial teacher ontbreekt. Thuis kunnen de ouders meestal niet lezen of schrijven, daardoor kunnen zij hun kinderen niet helpen bij het huiswerk. Leerlingen die hun huiswerk niet kennen moeten 's middags nablijven om hun lessen te leren en worden overhoord. Dit om hen te stimuleren hun best te blijven doen en een zo goed mogelijk resultaat te halen.

Ka-Blain middelbare school

De middelbare school gaat redelijk tot goed. Vooral de derde klas (groep 9) werkt heel serieus en gaat in juni staatsexamen doen. Groep 7 en 8 geven ons soms problemen. De leerlingen hebben moeite om elke dag hun huiswerk te maken. Dit komt ook omdat zij vaak ver naar school moeten lopen en het al bijna donker is als zij thuiskomen. Er is geen elektra, dus kan er niet geleerd worden. Ook zij worden in de middag begeleid met het maken en leren van hun huiswerk.

Bouw keuken, kantine en waterreservoir

Begin maart 2012 zijn wij begonnen met het uitgraven van een stuk berg. Hier wordt op elkaar een waterbassin, de schoolkeuken en de kantine gebouwd. De bouw zal waarschijnlijk eind 2012 klaar zijn. Dan moet het weer wel meewerken. Bij te veel cyclonen en hevige regenval kan er

met de steile hellingen niet altijd gewerkt worden, omdat er instortingsgevaar dreigt. Het is een enorm karwei om alle bouwmaterialen naar boven te sjouwen. Wat zal het fijn zijn als de keuken en de kantine die gesponsord worden door Sappi klaar zijn. Op dit moment wordt er elke dag voor 800 kinderen gekookt in een kleine noodkeuken. Er wordt in de klassen gegeten.

Uit: What's Next, artikel in tijdschrift van Sappi

Mijn naam is Midrette Mirtyl, ik zit in groep 7. Elke ochtend voordat ik naar school ga, sta ik om 5 uur op, ik maak het eten klaar en ik was me. Om 6.45 uur loop ik naar school. Om 7.45 uur luidt de onderdirecteur de bel, alle leerlingen staan in rijen op het schoolplein, de vlag wordt gehesen en het volkslied gezongen. Daarna gaan wij onze klassen in. De onderwijzer leest de namen van de kinderen op, daarna hebben wij les in rekenen, taal en dictée. Om 9.40 uur gaan wij handen wassen, daarna eten wij rijst met bonen. Om 10 uur is er pauze, als de bel gaat en wij zijn in de klas, krijgen wij Kreoolse les, aardrijkskunde en geschiedenis tot 1 uur. Ik ga graag naar school omdat mijn onderwijzer goed werkt en mijn klas mooi is. (foto Alice Smeets)



Midrette Mirtyl, groep 7

Sponsorfietstocht, wie doet er mee?

De bedoeling is geld voor verschillende goede doelen in te zamelen. Er wordt voor verschillende organisaties gefietst, wij bundelen onze krachten en krijgen samen publiciteit.

Wie fietst er voor onze stichting mee?

Tevens zoeken wij mensen die willen meedenken en helpen organiseren. Voor informatie kan je contact opnemen met René Huigens - r.l.h@tip.nl. of "onze" Marjan - info@stichtingnaarschoolnhaiti.nl

Moestuin Ka-Blain

Op de hellingen rond onze kleuterschool worden groenten verbouwd, zoals sla, kool, bieten, tomaten, paprika en broccoli. Wilner, onze tuinman is een heel harde werker, een echte man uit de bergen. Hij is analfabeet, maar weet veel van agricultuur. Hij geniet ervan om ons elke dag verse groenten te brengen en alles netjes te verzorgen.

Agnes Hoogkamer

Samen met mijn zontje Raymon, die zelf uit Haïti komt, ben ik bij Marijke op de school geweest. Ik heb enkele jaren geleden bijna een jaar samen met Marijke gewerkt en ik herinner me nog goed hoe Marijke en ik in november 2006 op de berg stonden en fantaseerden hoe daar op de berg een school gebouwd zou worden. Het leek toen nog ver weg en het was echt een droom van Marijke die ik deelde. Hoe ongelooflijk is het om nu, zes jaar later, op diezelfde plek te staan en een gigantisch mooie school te zien.



Agnes, Wouda en Raymon klimmen terug naar boven naar de weg in Godinot

We zijn alle klassen langs gegaan en overal werden we met evenveel enthousiasme begroet, de kinderen zijn duidelijk zo blij dat ze naar school kunnen. Een paar mooie momenten wil ik u niet onthouden: Zo kwamen we in de kleuterklas en heel zachtjes zei een meisje: “Marijke, mwen renmen ou”, ofwel “Marijke, ik hou van jou”. Het meisje ernaast hoorde het ook en zei hetzelfde maar iets harder. Daarna zeiden alle kinderen heel enthousiast “Marijke, ik hou van jou”, als een kettingreactie. Geweldig!

Zo ook het openen van de schooldag, alle kinderen heel gedisciplineerd in rijen opgesteld, de meesten keurig op tijd (iets wat in Haïti een wonder mag heten) en vervolgens het zingen van het volkslied. Ontroerend om te bedenken dat al deze kinderen anders geen kans zouden hebben gehad.

Ook liepen we naar de school in Godinot. Wat een tocht .. met bijna gevaar voor eigen leven de beklimming. Het was een hele belevenis. Onderweg groette alle mensen Marijke en voor iedereen had ze even een vriendelijk woord over.

Ook het werken van de leerkrachten, schoonmakers en mensen van de bouw was indrukwekkend om te zien. Marijke zit overal bovenop en dat is noodzakelijk in een land als Haïti, want zonder controle gaat het werk niet goed. Jammer dat het nodig is en soms ook erg zwaar voor Marijke, maar dat maakt wel dat het werk zover gekomen is als het nu is, namelijk een kwalitatief zeer goede school met heel veel blije gezichten.

Ik eindig met de woorden van een verpleegster die hier werkt, zij zei me: "Marijke heeft het hele gebied hier op een hoger level gebracht, alle kinderen kunnen hier naar school, heel veel mensen hebben hier werk dankzij haar. Het leven hier is beter geworden dankzij Marijke".

Kortom, we hebben hier een geweldige tijd gehad en ik kijk er alweer naar uit om een volgende keer te komen. *Agnes*

Ontmoetingsdag in Orvelte

Wat was het weer een heerlijke “familiedag” de ontmoetingsdag in Orvelte. Allemaal mensen met in hun hart hun eigen persoonlijke binding met Haïti.

Het uitgangspunt van onze stichting is: onze projecten op Haïti zelfredzaam en zelfstandig te laten besturen door uitsluitend Haïtiaanse werknemers. De praktijk leert ons dat dat een doel op de lange termijn is. Trots ben ik als ik zie hoeveel mensen wij inmiddels op de loonlijst hebben staan en hoeveel leerlingen wij onderwijzen om in de toekomst wellicht iets voor onze stichting en dus hun eigen toekomst te kunnen doen.

Als er een vrijwilliger uit Nederland naar Haïti gaat namens onze stichting is dat altijd met bovenstaand uitgangspunt in het achterhoofd. Ook de geweldige mensen die mee hebben geholpen met het bouwen van huizen voor de dakloos geworden gezinnen na de aardbeving hebben tot gevolg gehad dat er nu heel wat meer timmerlieden in Haïti rondlopen dan voor deze vrijwilligers er kwamen. De Haïtianen hebben gezien hoe het moet, zelf mee mogen helpen en uiteindelijk zelfstandig huizen gebouwd. Het gereedschap dat de Nederlandse vrijwilligers hebben gebruikt is daar gebleven.



Jasmine en Linda praten over Jasmine's reis naar Haïti

Dit geldt ook voor de leidsters in onze dagopvang en onze onderwijzers. Zij hebben bijvoorbeeld nooit geleerd hoe belangrijk spelen is voor de ontwikkeling van een kind en welke positieve uitwerking dat heeft op de volwassen leeftijd. Wat je zelf niet geleerd hebt kun je ook niet overdragen op een ander. Onze vrijwilligers in Nederland hebben dat wel mee mogen krijgen tijdens het opgroeien en kunnen dat nu overbrengen op onze personeelsleden in Haïti. Ook zij maken hier een inhaalslag voor zichzelf mee. Tenslotte wil ik zeker nog vermelden dat al onze Nederlandse vrijwilligers naar huis gaan met even zo veel opgedane lessen als welke ze hebben overgedragen. Lessen hoe te werken onder primitieve omstandigheden, een band voelen met een mens zonder dat je elkaars taal spreekt. Respect voor het doorzettingsvermogen en begrip voor het onvermogen altijd het geweten te volgen.

Uiteindelijk zijn wij allen maar doodgewoon MENS. Omdat wij onder luxe omstandigheden groot hebben mogen groeien, denken wij soms een oordeel te kunnen vellen over mensen en werk in ontwikkelingslanden. Dat oordeel schept een afstand die overbrugd kan worden door een tijd in zo'n land te verblijven. En alleen als je die brug in jezelf geslagen hebt, kan je in Haïti iets bereiken.

Marijke in de eerste plaats en allen die haar al hebben geholpen in Haïti, maar ook hier in Nederland zijn daar de bewijzen van. Kijk eens wat wij in 13 jaar hebben bereikt, dat zou zelfs in Nederland niet haalbaar zijn geweest.

Linda Linda@libeboek.nl

Verslag van een mooie tijd

Wat heerlijk om weer in Haïti te zijn. Ik ben deze keer niet in de omstandigheid dat ik weken kan blijven. Het zal voor mij een korte en hopelijk zinvolle tijd zijn.

De eerste aanblik vanuit de bergen op de school en het huis was geweldig. Wat een enorm gebouw en wat ziet het er allemaal mooi uit. Zeker voor Haïtiaanse begrippen. De eerste avond hier was het prachtig weer en hebben Marijke en ik onder de sterrenhemel gezeten en veel gepraat. Een mooi begin van de tijd dat ik hier kan zijn.

Natuurlijk was ik erg nieuwsgierig naar de school. Ik ben dan ook direct op vrijdagmorgen naar alle klassen geweest om er even te kijken. En... het gaat goed, vooral in de kleuter groepen in Ka-Blain hangt een fijne sfeer en kun je zien dat er goed gewerkt wordt.

Ik wil de korte tijd dat ik hier ben zo optimaal mogelijk besteden. Ik ga in elke klas een les geven en een aantal lessen aan de onderwijzers. Daar kijk ik verlangend naar uit. Het is zo fijn om de kinderen blij te zien kijken als ze iets moois hebben gemaakt of gedaan. Een bezoekje aan Godinot hoort er dan natuurlijk ook bij.



Wouda geeft les in het maken van een kubus van stroken papier

Vanmorgen dan ook de wandeling naar Godinot gemaakt. Het was eerst mistig en koud maar later prachtig weer. In het zonnetje is het een mooie wandeling waarin het bergleven hier aan je voorbij trekt. Vrouwen met koopwaar op hun hoofd, ezels beladen, motoren die over de paadjes scheuren.

In de school in Godinot wordt gewerkt maar er is wel een verschil met de school in Ka-Blain. Hier loopt Marijke altijd rond en controleert dan vaker. Dat helpt de leerkrachten om beter te werken. Controle blijft belangrijk in Haïti.

De rest van de morgen les gegeven aan de kinderen. In de middag les gegeven aan de leerkrachten. Ze hebben enthousiast meegedaan. Ik hoop dat het hen weer inspiratie geeft om de lessen in de klas leuker en meer kindgericht te geven. Na een dergelijk dag was ik wel ongelooflijk moe

Een erg tevreden gevoel. De rest van de week ga ik nog lessen geven en ik weet nu al dat iedereen daar plezier aan beleeft. De tijd vliegt voorbij.



Wouda onderwijst de leerkrachten

Ik ben wel blij dat ik hier weer even om een hoekje heb kunnen kijken. Dit land en deze kinderen raken mij elke keer weer. Goed om te zien dat de kinderen, door al het werk van Marijke, hier onderwijs (en sommigen zoveel meer) kunnen krijgen. Dat kan het verschil maken tussen wel of geen toekomst. *Wouda*

Lege pennen inzamelen via TerraCycle.nl

Lege Pennen, viltstiften en markers brengen geld voor onze stichting op als u de pennen verzamelt. Meerdere scholen en bedrijven, en ook particulieren doen mee. Elke pen levert ons € 0,02 op. Dank u wel, ook het recyclen is belangrijk!

Het bestuur

Hebt u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in Haïti of in Nederland? Hebt u algemene vragen of wilt u een lezing over onze scholen in Haïti organiseren. Graag komen wij bij u langs of geven wij u inlichtingen over ons werk.

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. (085) 8771719

Voorzitter: marijkezaalberg@hotmail.com tel. (0593) 370 850

Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. (0341) 454493

Secretaris: secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

agneshoogkamer@yahoo.com tel. (0255) 502 445

www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl



Postbus in Pétienville

Boîte Postale 15145 CR, Zone Commissariat, Pétienville, Haïti.

Mocht u liever geen acceptgiro of nieuwsbrief meer ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan:

administratie@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of

Postadres Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC GEES

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak!

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door uw financiële steun maakt U dit mogelijk.

Wilt u ons helpen? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Rabobank Westerbork: 3694 66 500 t.n.v. "Stichting Naar School in Haïti"

De stichting "Stichting Naar School in Haïti" is opgericht op 29 december 1998

en ingeschreven in de KvK te Meppel onder nummer 04 05 76 45.

In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-.