

“Stichting Naar School in Haïti”

Haïti Ka-Blain, maart 2012

Beste lezer,



Hartelijk bedankt voor uw giften en uw hulp.

Elk kind heeft recht op onderwijs, maar dat is niet overal mogelijk in Haïti. Nog maar 70 % van de kinderen gaat naar school. Door uw giften gaan in de bergen ten zuiden van Kenscoff 1300 kinderen naar school. Zonder uw financiële bijdrage en hulp zou dit onmogelijk zijn. Hartelijk bedankt!

Actie: Lege pennen en schrijfwaren

In december 2011 zijn wij lege pennen gaan inzamelen, nadat Marijke in Vroege Vogels op de radio er over had gehoord. Het is een initiatief van **TerraCycle**. Het doel is een schonere wereld te creëren en afval her te gebruiken. Het mooie is het brengt onze stichting geld op! Zie blad 3. Wie helpt mee! Scholen, bedrijven, gemeente- en provinciehuis?



Marijke en Leny op de berg voor Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain

Leny Schepel

Leny is voor de derde keer met mij mee gereisd naar Haïti. Zij helpt alle materialen in dozen sorteren en opruimen. Veel kleding en spullen geven wij aan mensen die het hard nodig hebben. Speelgoed gaat naar de klassen of in ons nieuwe depot in het vrijwilligershuis. Het is echt geweldig wat Leny allemaal doet en het is erg gezellig samen! Dank je wel!

Vrijwilligersruimte klaar!

De etage is klaar. Ondanks dat het wat later was dan gepland, zijn wij er ontzettend blij mee. Leny heeft nu een “eigen” kamer en er is een toilet boven. Daarnaast zijn er nog twee kamers in het vrijwilligershuis. Eén wordt gebruikt als depot. Beneden is er een zitkamer met open keuken(tje) en een douche met toilet. Nu kunnen wij vrijwilligers en ook gasten ontvangen. <http://sappideasthatmatter.com> Bedankt!

Beheerderwoning

De beheerderwoning heeft boven drie kamers gekregen en een toilet. Hier woont en werkt Marijke. In de achterste kamer woont Kempès, de directeur. Heerlijk ook dit klaar te hebben. Zo'n mooie ruimte en een prachtig uitzicht.

Nieuwsbrieven

Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft gratis onze drieduizend nieuwsbrieven gedrukt! Hartelijk dank!

Zondag 6 mei 2012: Ontmoetingsdag in Orvelte

Wij nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag in het Veldstudiecentrum De Veldhoeve in Orvelte. Graag aanmelden voor woensdag 4 mei per e-mail in verband met de catering. Geef daarbij a.u.b. aan of u vegetariër bent.

De kosten zijn € 10,- per persoon als u gebruik maakt van lunch (broodjes en soep), koffie en thee en cake. Kinderen tot 5 jaar € 5,-. Graag gepast betalen bij binnenkomst.

Opgeven voor lunch: info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom.

We hebben het programma nog niet helemaal ingevuld, maar in ieder geval is **Marijke Zaalberg aanwezig**. Zij zal vertellen over haar ervaringen in Haïti en over de hulp die we het afgelopen jaar konden bieden dankzij uw giften. Ook vertelt zij hoe het gaat met de kinderen op onze scholen. Zoals elk jaar is er genoeg tijd om gezamenlijk te praten, samen te eten en we hebben ook weer een verloting.

We sluiten af rond 15 uur. U bent van harte welkom



Carnaval op school

Marijke

Het is altijd weer heerlijk om terug te zijn in Haïti. Heerlijk de kinderen naar school te zien gaan. Kempès en Jean Max die enthousiast werken met de hele onderwijsstaf en de bouwvakkers. Het mooie weer, de prachtige bergen. Heerlijk!

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn! Op de achterkant van deze nieuwsbrief leest u dat mijn terugkeer anders was dan verwacht. Op die momenten ben ik me heel bewust van alle problemen, die er altijd weer zijn. Dit soort dingen komen nog altijd hard bij mij binnen, het is zo onbegrijpelijk dat men dingen niet of half doet of niet ziet.

Ook werd ik geraakt in een persoonlijk gesprek met een vrouw. Zij had geen mogelijkheid om naar school te gaan. Zij kan haar naam niet schrijven. Zo triest! Door uw hulp gaan haar drie kinderen nu wel naar school. Dat is zo prachtig!

Zo zijn er elke dag mooie, onvergetelijke momenten, die mij zo veel energie geven, dat ik (bijna) elke ochtend blij op sta en er een dag met een gouden randje van kan maken. Dit komt vooral door de kinderen, zij zijn zo open en blij met een lach op hun gezicht, zij gaan zo graag naar school. Elke dag hoor ik: “Bonjour Madame Marika”. Dat maakt mij blij en geeft mij kracht. *Warme groet, Marijke*

Ka-Blain

Onze school in Ka-Blain heeft veel profijt van de tribune. De leerlingen vinden het fijn om daar in het speekwartier op te zitten. Ook na schooltijd wordt de tribune gebruikt door de leerlingen die hun huiswerk niet hadden gemaakt of hun les niet kenden. Zij moeten nablijven en zitten daar te leren.

De onderwijzers zijn dit schooljaar actief, de school draait lekker. Het vervoer van de leerkrachten en leerlingen geeft veel problemen. Zij moeten met de bus van Kenscoff naar Ka-Blain en weer terug. De ene keer geeft de overheid geen geld om diesel te kopen, de andere keer is de bus kapot. Op die dagen worden de leerkrachten in onze vrachtwagen opgehaald en weggebracht of moet men een motor nemen.



Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain met tribune op waterbassin

Godinot

De school in Godinot draait redelijk goed, er is wel veel controle nodig. De afdaling langs de steile helling naar de school toe is lastig en gevaarlijk voor mij. Daarom gaat Denis altijd met mij mee, dan weet ik tenminste dat ik heelhuids beneden kom. Jean Yves, de onderwijzer van de eerste klas is erg enthousiast, hij werkt heel goed. De kleuterleidsters daarentegen werken enthousiast als zij weten dat er iemand komt. De kinderen zijn altijd blij en genieten ervan om naar school te gaan. Spelen en zingen vinden zij heerlijk!

Robin

Tot onze spijt hebben wij de hulp aan de school in Robin stop moeten zetten. Er waren te veel onduidelijkheden met name op boekhoudkundig vlak. Er kwam geen verbetering in. Na lang wikken en wegen heeft het bestuur besloten de ondersteuning stop te zetten. Goed inzicht in de financiën is voor ons van groot belang evenals een correcte onderbouwing met facturen en bonnen. Alleen op die wijze kunnen wij garanderen dat er op een goede manier met de donaties wordt omgegaan. De door ons gevraagde uitleg was niet bevredigend. Vooraf is meerdere malen besproken wat de gevolgen zouden zijn. U zult begrijpen dat het besluit om de ondersteuning te stoppen geen licht te nemen besluit was.

Bibliotheek

Onze school heeft nu een bibliotheek. De boeken staan in de stafkaamers van de leerkrachten in kasten. De Internationale School in Den Haag heeft ons Franse boeken gestuurd. Stichting IDA heeft voor het vervoer gezorgd. Dit is een enorme aanwinst voor onze school. De leerlingen genieten ervan om de boeken te lezen. Kempès, onze directeur, gaat elke week met middelbare scholieren enkele lessen naar de bibliotheek. Heel hartelijk bedankt!

Waterbassin bij de ingang onder de brug

Het grote waterbassin, dat wij in 2007 hebben gebouwd, was voor de tweede keer gevuld met een laag zand van ongeveer twee meter. Wij hebben al het zand er uit laten scheppen. Ons systeem werkte niet goed. Wij hebben besloten om het kanaal alleen nog te gebruiken om het water en het zand dat uit de bergen komt af te voeren. Wij gaan het bassin vullen met water dat van onze gebouwen en speelplaats af komt.

Voetgangersbrug

Achter de kliniek en het kantoor maken wij een voetgangersbrug. Dit is nodig om alle burens die in de bergen naast onze school wonen toegang te laten houden tot hun huis. Op dit moment moeten zij allemaal door ons hek, dus over ons terrein. Dit geeft vooral in de nacht onveiligheid. Wij gaan bamboe planten als afscheiding met speciaal prikkeldraad ertussen, op die manier omheinen wij ons terrein. Als de brug klaar is dan kan het toegangshek afgesloten worden.

Financiële hulp door regering

Tot op heden hebben wij nog geen geld ontvangen van President Martelly om 45 leerlingen van de eerste klas gratis naar school te kunnen laten gaan. Veel papieren zijn ingevuld. Van de 7000 scholen schijnen er 4000 geld ontvangen te hebben. Wij wachten geduldig af, wij rekenen erop dat de president zich aan zijn afspraken houdt. Het gaat om USD 90,- per kind, totaal USD 4050,-. Het is een mooi begin, elk jaar geld voor een nieuwe eerste klas.

Kinderhuis

Bij ons in huis wonen Adilien en Kathia Lucienne. Adilien is 11 jaar, hij zit in de tweede klas en Kathia is ruim 2 jaar. Zij wonen al bijna twee jaar bij ons.



Kathia speelt met haar nieuwe keuken; Adilien en zijn vader

Abigaëlle is half februari terug gegaan naar haar moeder. Zij hebben een kamer en de mogelijkheid haar terug te nemen, iets dat haar moeder niet wilde. Haar moeder was al ruim acht maanden niet meer op bezoek geweest. Ook al hebben wij de afspraak dat zij elke twee weken langs moet komen om contact met het kind te houden. Door toeval zag een van de werknemers de moeder in Pétionville. Ik ben een week later naar haar op zoek gegaan. Ik zag iemand wegrennen. Toen ik die ruimte binnen ging, bleek het de moeder te zijn die ik zocht. Abigaëlle was enorm blij weer thuis te mogen wonen. Een moeder blijft een moeder ook al heb je erge honger en al leef je in armoede. Ik heb geld gegeven voor de school, eten, medicijnen en een grote tas met kleding en schoenen. In maart mogen zij weer langskomen met de gegevens van de school, dan kan ik de rest van het schoolgeld voor Abigaëlle betalen.

Actie: Pennen voor pennen

Onze stichting is in samenwerking met TerraCycle en Pennenfabrikant BIC een actie begonnen: **pennen voor pennen**. Het recyclen van pennen (pennen, markers, stiften, ballpoints, etc.) is voor Nederland een nieuw initiatief. In Amerika is het een bewezen succes. Kantoren en schoolklassen kunnen hun oude pennen **gratis** opsturen. Voor elke pen ontvangt de inzamellocatie geld waarmee u onze stichting kunt steunen. Goed voor het milieu en goed voor (in ons geval) Haïti! Bovendien een praktisch middel om leerlingen bij het milieu te betrekken.

Alles is erg goed voorbereid door TerraCycle.nl. Op hun site kan uw school of bedrijf zich aanmelden en aangeven dat u de pennen inzamelt voor onze stichting. Elke pen brengt € 0,02 op. Er komen verder geen kosten bij. Het is een win-win situatie, het spreekt leerlingen enorm aan. Zelfs in Haïti zamelen al enkele scholen pennen voor onze stichting in!

Wilt u dit goede initiatief steunen, dan kunt u natuurlijk ook meedoen met bijvoorbeeld de hele straat of met een vereniging. Heeft u vragen, neem contact op met: jeannette@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of tijdens kantooruren tel. 06 125 36 591 of 085 - 877 17 19.

Fondsenwerving

Afgelopen jaar is goed verlopen. In totaal hebben we € 220.000,- aan fondsen mogen ontvangen. Dit is minder dan dat we volgens de begroting nodig hebben maar desondanks zijn we zeer tevreden met dit bedrag. Via deze weg iedereen hartelijk dank voor de bijdrage. Ook dank aan alle vrijwilligers en ambassadeurs die ons enorm hebben geholpen om dit mogelijk te maken.

In 2012 hebben we wederom het doel om onze begroting van € 250.000,- te halen. Daarom staat ook dit jaar fondsenwerving centraal. Op dit moment benaderen we supermarkten met onze statiegeld actie, scholen met onze 'pennen voor pennen' actie en promoten wij ons Haïtikidz Support Plan. We zoeken vrijwilligers die kerken willen gaan benaderen. Ook kunnen we in alle delen van het land nog vrijwilligers gebruiken die in hun omgeving scholen gaan aanschrijven om lege pennen voor ons in te zamelen of een andere actie voor ons willen opzetten. Wilt u ons helpen? info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

10.000 vrienden initiatief

Vorig jaar is onze ambassadeur en penningmeester André de Leeuw samen met zijn vrouw Jeannette een sociaal media actie begonnen. Zij zijn op zoek naar 10.000 vrienden die elk jaar € 25,- doneren aan onze stichting. In een paar weken tijd hebben zij ruim 150 donateurs weten te werven. Familie, vrienden, collega's en kennissen doen mee. Ook zijn er verschillende vervolgacties opgestart. Bijvoorbeeld door Henk en Aranea Boorsma die ook een eigen, persoonlijke webpagina hebben geopend en op die manier donateurs werven. Het is intussen mogelijk om ook een eigen pagina te starten waarop u met uw eigen persoonlijke verhaal, vrienden voor ons kan werven. André kan u hierover meer vertellen. Het tweede half jaar gaan zij opnieuw actief werven, dit keer via regionale media en mocht het lukken ook via de landelijke media. Vorig jaar zijn ze de 100 gepasseerd, eind dit jaar willen ze de 1.000 voorbij gaan. Benieuwd naar hun actie? Kijk op www.1000vrienden.nl.

Leny Schepel

Als vrijwilliger ben ik voor de derde keer in Haïti voor een periode van tien weken. Het is ontzettend fijn om voor de stichting iets te doen en dan ook nog wel in Haïti.

Marijke doet heel veel verschillende werkzaamheden in Haïti. Er is altijd wel iets wat een vrijwilliger kan doen en het is prettig om met Marijke samen te werken. Op dit moment zorgen wij ook voor beide kinderen uit het kinderkuis, Adilien en Kathia. Zij slapen 's nachts in een kamer bij ons in het vrijwilligershuis.

Hier in de bergen in een afgelegen gedeelte van Haïti zijn de mensen heel dankbaar dat Marijke hier een school heeft gebouwd. Wat lang niet altijd zonder problemen gaat, maar alleen met de dankbaarheid van de ouders en de lach van de kinderen kun je dit werk volhouden. De kinderen lopen soms twee à drie uur om naar school te kunnen gaan.



Leny sorteert speelgoed en kleding, zij maakt het schoon en ruimt het op

Deze week gaan wij met de Rhino nog verder de binnenlanden in, waar geen andere organisatie komt, om kleding uit te delen. De mensen zijn dankbaar met alles.

Ik verwacht hier verder nog een mooie tijd te hebben en ook veel te genieten van de kinderen die hier wonen en naar onze scholen gaan. Hartelijke groet, *Leny Schepel*

Haïtikidz Support Plan

Dit initiatief zijn we eind vorig jaar gestart. Intussen hebben we de eerste deelnemers mogen verwelkomen. Via het Haïtikidz Support Plan steunt u voor een vast bedrag per maand een kind. Tot op heden kunnen we dit alleen nog symbolisch aanbieden middels het sponsoren van pennen, schriften, papier, boeken, een schoolstoel of schooltafel. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Statiegeld actie

Onze statiegeld actie is een succes. Supermarkten werken graag mee. Wilt u ons helpen zodat de bonnen van lege flessen bij uw supermarkt voor ons gespaard gaan worden? Zie website of info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Vrijwilligers in Haïti

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die langere tijd (zes maanden of meer) willen komen werken in het kinderkuis, onderhoudswerkzaamheden of opleiden/begeleiden van onderwijzers. Daarnaast is er ruimte voor vrijwilligers om een kortere periode te komen voor de containers, onderhoudswerkzaamheden of bijvoorbeeld het verven van de school. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Linda, linda@libeboek.nl.

Aankomst in Haïti

Op 24 januari kwamen Leny Schepel en ik aan in Ka-Blain. Daar aangekomen zagen wij van af de straat drie vrouwen op het balkon ramen lappen en schoonmaken. Dit gaf ons te denken. Wij begroetten eerst de kinderen. Heerlijk hen weer te zien! Het was dan ook een enorme tegenvaller toen wij zagen dat er op de bovenverdieping van onze woningen nog werd gewerkt. Twaalf mannen waren druk bezig. Er werd geleverd, cement gemaakt en tegels gezet. Dit was schrikken, dit had ik niet verwacht. Er was beloofd dat het klaar zou zijn. Er was genoeg tijd voor. Wij zijn buitenom naar beneden gegaan, daar bleek dat onze woonkamers vol spullen stonden en ontzettend vuil waren van het stof en overal lag cement. Ik schoot in de lach, maar diep in me voelde ik me ellendig. Terug komen in Haïti is heel fijn, maar het is ook altijd ontzettend wennen. Daar heb je een eigen plek voor nodig en die hadden wij niet. Na enkele uren waren onze slaapkamers schoon en stonden onze bedden er in. Op de overloop en de rest van het huis was het een bende. Het duurde nog drie dagen voordat alles schoon was. Gelukkig konden wij de badkamer gebruiken van het kindershuis en daar zitten, maar een eigen plek ontbrak. De dag na aankomst zijn wij naar de supermarkt gegaan om inkopen te doen, op die manier waren wij even uit de rommel. Wat moesten wij hard werken om alles bewoonbaar te maken. Nu alles aan kant is, is het echt genieten van de prachtige ruime kamers en het mooie uitzicht.



Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain

Containers

De drie containers zijn nog niet bij ons in Ka-Blain. Eerst was er geen eerste minister en nu zijn er weer andere problemen die te maken zouden hebben met ONG's die spullen om weg te geven verkopen. Het is om moedeloos van te worden.

GEEN spullen meer inzamelen voor ons in Haïti

Wij zamelen **helemaal geen spullen meer in voor Haïti**. De eerste jaren gaan wij geen containers meer versturen. Wij hebben alles voor de school wat wij nodig hebben, zoals tafels en stoelen. Hartelijk dank voor alles dat u de afgelopen jaren heeft ingezameld. Alle tafels, stoelen en schoolmaterialen worden intensief gebruikt. Veel dank voor alle hulp!

Geven met belastingvoordeel

Weet u dat de Nederlandse overheid een fiscaal beleid voert dat schenkingen aan goede doelen aanmoedigt. Met een notariële akte geldt het voordeel zowel voor de schenker als voor de Stichting Naar School in Haïti. Voor u een manier om méér hulp te bieden aan mensen die hulp het hardst nodig hebben, zonder dat het u iets extra's kost.

Schenken per notariële akte

Er zijn speciale belastingregels voor instellingen 'die het algemeen nut beogen'. Deze regels maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan de Stichting Naar School in Haïti af te trekken van het belastbaar inkomen. Ligt het totaalbedrag van uw giften tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan heeft u recht op fiscale aftrek van de belasting. Een andere, extra voordelige manier van schenken is het schenken per notariële akte (lijfrentescheking). Bij een notariële schenking betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 52%) mee aan uw hulp. Zo kunt u ons met een hoger bedrag steunen zonder dat het u iets extra's kost. Ook als u al gebruik maakt van de reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel voor u betekenen.

Ook voor ons belastingvoordeel

Bovendien betalen goede doelen die onder de zogenaamde ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) vallen, geen belasting over gelden die zij via schenking krijgen. De Stichting Naar School in Haïti valt onder deze regeling. Het geld dat u schenkt, gaat dus belastingvrij naar de Stichting Naar School in Haïti en komt daarmee volledig ten goede van ons werk.

Het bestuur

Hebt u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in Haïti of in Nederland? Hebt u algemene vragen of wilt u een lezing over onze scholen in Haïti organiseren. Graag komen wij bij u langs of geven wij u inlichtingen over ons werk.

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. (085) 8771719

Voorzitter: marijkezaalberg@hotmail.com tel. (0593) 370 850

Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. (0341) 454493

Secretaris: secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

agneshoogkamer@yahoo.com tel. (0255) 502 445

www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl



Postbus in Pétienville

Boîte Postale 15145 CR, Zone Commissariat, Pétienville, Haïti.

Mocht u liever geen acceptgiro of nieuwsbrief meer ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan:

administratie@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of

Postadres Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC GEES

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak!

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door uw financiële steun maakt U dit mogelijk.

Wilt u ons helpen? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Rabobank Westerborg: 3694 66 500 t.n.v. "Stichting Naar School in Haïti"

De stichting "Stichting Naar School in Haïti" is opgericht op 29 december 1998

en ingeschreven in de KvK te Meppel onder nummer 04 05 76 45.

In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-.