

“Stichting Naar School in Haïti”

Haïti Ka-Blain, maart 2015

Beste donateurs en vrijwilligers,



Heel hartelijk bedankt!

Wat is het toch fijn om u elke nieuwsbrief opnieuw te mogen bedanken. Dit is de vijf en zestigste keer! Dat is ruim 16 jaar! U kunt begrijpen hoe ontzettend blij en dankbaar wij zijn dat u ons financieel of met uw inzet ondersteunt. Dat het onderwijs voor de Haïtiaanse kinderen er is, is voor een zeer belangrijk deel aan u te danken. Zonder financiële en mentale ondersteuning zou het onmogelijk zijn. Nogmaals ontzettend bedankt! Mesi anpil!



Even voorstellen

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat André de Leeuw sinds eind vorig jaar een aantal dagen per week als directeur voor ons stichting werkzaam is. Marijke heeft als taak dat alles in Haïti goed verloopt en André is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Nederland. Hij doet dit samen met Marjan Cornelis die het secretariaat en de administratie verzorgt. Zoals in december beloofd zal André zich nader aan u voorstellen.

Sinds 2010 ben ik betrokken bij de stichting van Marijke. Dat heeft alles te maken met een aantal bijzondere gebeurtenissen in 2010. In januari van dat jaar mocht ik met mijn vrouw Jeannette, na een jarenlange procedure, afreizen naar Haïti om onze zoon James te ontmoeten. Dat was het einde van een adoptieprocedure en het begin van een heel ander leven. Een gezinsleven dat wel heel heftig begon. De dag nadat James bij ons kwam, op 12 januari, vond de heftige aardbeving plaats. Deze gebeurtenis heeft een grote indruk gemaakt en heeft een grote impact op ons leven. In de maanden na terugkomst heb ik besloten mij in te zetten voor een "goed doel" in Haïti, bij voorkeur gericht op kinderen.

Eerst dacht ik zelf een stichting op te richten maar het leek mij zinvoller aan te sluiten bij een reeds bewezen initiatief. Via internet kwam ik op het spoor van Marijke. Dit was het begin van heel veel uren voor de stichting.

Ik woon in Harderwijk maar ben 44 jaar geleden geboren in het groene hart van Nederland, in Schoonhoven om precies te zijn. Naast de stichting werk ik voor DPA Benkis, een specialistisch detachings- en opleidingsbedrijf in de financiële sector. Naast mijn rol als manager verzorg ik zelf ook nog trainingen.

Als er naast een gezin en twee drukke banen nog tijd over is ga ik graag fietsen, bij voorkeur met mooi weer.

Met de projecten die we nu op stapel hebben staan ben ik er van overtuigd dat we een stabiele basis voor de toekomst neerzetten zodat we ons werk voor de kinderen in Haïti kunnen blijven voortzetten. Wilt u meer weten, bel of mail, elders in deze nieuwsbrief vindt u mijn gegevens, *André de Leeuw*

Ontmoetingsdag, zondag 26 april 2015

Wij nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag in het Veldstudiecentrum De Veldhoeve, Zuideresweg 10 in Orvelte. Graag aanmelden voor woensdag 22 april per e-mail in verband met de catering. Geef daarbij a.u.b. aan of u vegetariër bent.

De kosten zijn € 10,- per persoon als u gebruik maakt van lunch (broodjes en soep), koffie en thee en cake. Kinderen tot 5 jaar € 5,-. Graag gepast betalen bij binnenkomst.

Opgeven voor lunch: info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom.

Programma:

- 10.30 uur: Welkom en elkaar ontmoeten met koffie, thee, limonade
- 10.55 uur: Welkomstwoord door Marijke Zaalberg
- 11.00 uur: André de Leeuw vertelt over zijn reis naar onze scholen in Haïti, de donateursreis, acties en financiën
- 11.25 uur: Marijke vertelt over haar werk in en rond onze scholen
- 12.00 uur: Agnes Hoogkamer: "The Ride on Education", onze sponsorfietsstocht in juli 2015 naar Noord-Frankrijk
- 12.10 uur: Agnes Hoogkamer: Uitleg sponsorloop om 13.30 uur
- 12.15 uur: Lunchen en bijpraten
- 13.30 uur: Sponsorloop kinderen
- 14.15 uur: Afsluiting door Marijke met hierna nog de mogelijkheid tot een glaasje fris en bijpraten
- 15.00 uur: Huiswaarts



Een deel van ons schoolplein tijdens de pauze uit de verte gezien

Marijke

Wat mij deze periode zwaar valt, is het vele werk dat komt doordat ik mensen in nood, zoals Rebecca (17) met baby Woodjina help. Zij hebben bij ons gewoond en hadden veel begeleiding nodig.

Nu doet het mij pijn dat ik na een half jaar Rebecca met haar baby heb moeten zeggen ergens anders te gaan wonen. Natuurlijk hebben wij een woonruimte voor haar betaald. Daar woont zij sinds begin maart met een vriendin. Zij heeft geld geleend om een winkeltje te beginnen, nu kan zij in haar eigen onderhoud voorzien. Ondanks dat raakt het mij diep dat Rebecca dat zij niet bij ons kan blijven.

Ik houd al dit extra werk niet vol, het gaat ten koste van mij en ons onderwijs. Daarom moest ik deze zware keuze wel maken.

Wat hier allemaal op mij af komt zijn hele prachtige dingen; dingen die mij gelukkig maken, maar ook de verschrikkelijke armoede; mensen die geen uitzicht hebben op een beter leven; geen uitzicht op werk; zoveel mensen die niet weten hoe kansen te pakken en daardoor vaker honger lijden, vroegtijdig doodgaan en het enorme aantal kinderen dat niet naar school gaat. Dit raakt me diep.

Ondanks deze moeilijkheden ben ik enorm dankbaar dat ik in Haïti werk en dit mooie werk samen met en voor de Haïtianen kan doen. Dankbaar dat ik gezond ben en voldoende energie heb om zoveel kinderen onderwijs te geven en zeventig mensen in Haïti een baan hebben binnen ons project. Dit kunnen Kempès en ik in Haïti allemaal voor elkaar krijgen dankzij uw giften en alle inzet van ons bestuur. Dank u wel! Blijf ons steunen, het is zo hard nodig!

Warme en zonnige groet, Marijke

Schooljaar 2014 – 2015

Onze scholen draaien goed. Natuurlijk zijn er altijd dingen die verbeterd kunnen worden, maar Kempès, onze directeur en ik zijn heel erg tevreden. Onze leerkrachten krijgen steeds meer belangstelling om samen problemen op te lossen.

Elke donderdagmiddag worden de leerkrachten door Kempès opgeleid. Toen Kempès vader was geworden van dochtertje Rode heb ik de lessen die middag overgenomen en besproken wat te doen als er weer een aardbeving of een andere ramp in onze school gebeurt. Hoe kunnen de leerlingen zo veilig mogelijk naar buiten, wat moeten zij doen. In groepjes hebben de leerkrachten ideeën besproken. Nu is er elke vrijdag een kleine oefening met twee klassen tegelijk en één keer in de maand zetten wij het alarm aan en brengen alle leerlingen het geleerde in de praktijk. Wij merken dat de leerlingen minder bang zijn, nu deze oefening meerdere keren is uitgevoerd.



De rampoefening met leerlingen



Onze fietsers TRoE 2014 Denemarken



Fiets naar Frankrijk, fiets voor onderwijs in Haïti.

Van 4 juli t/m 11 juli 2015.

“The Ride on Education” organiseert in de zomer van 2015 een sponsor- fietstocht voor het goede doel. Dit wordt de derde sponsorfietstocht waar wij als stichting aan deelnemen. Afgelopen twee jaar fietsten deelnemers 1500 gesponsorde kilometers per persoon! In 2013 voerde “The Ride on Education” van de Drentse Hooglanden naar de Schotse Highlands en in 2014 werd van Drenthe naar Denemarken gefietst.

Komende zomer gaan wij op de fiets! Wij hopen dat jij meefietst!

Op zaterdag 4 juli vertrekken we naar Noord-Frankrijk. Eindpunt is de stad Reims. De totale lengte van de tocht is 564 km. Wij fietsen in zeven etappes van iets meer dan de 75 km gemiddeld per dag. Er blijft dus voldoende tijd over voor sightseeing en er is halverwege de tocht een rustdag. De tocht voert dwars door Nederland en België. We proberen zoveel mogelijk grote wegen en hoge heuvels te vermijden. Meestal zijn het stille weggetjes of fietspaden door de prachtige natuur, langs rivieren, door bossen en door kleine, bijna vergeten dorpjes. Als u een keer een halve etappe wilt fietsen dan is dat mogelijk. Overnachten kan in eigen tentjes of in B&B's of hotels. (Overnachtingen en maaltijden zijn voor eigen kosten van de fietsers). Op elk soort fiets kan deze tocht gereden worden.

Fiets jij met ons mee t.b.v. onze stichting? Marijke Zaalberg en haar kleindochter Emma (13 jaar) hebben zich ook al als deelnemer opgegeven. Vier verschillende Goede Doelen bundelen bij deze tocht hun krachten. Hoofddoel is om financiën bij elkaar te brengen voor verschillende onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. Onze stichting, ons onderwijsproject in Haïti, is daar één van. Jij geeft van te voren aan dat u voor onze stichting de tocht rijdt.

Kortom ... wij zijn op zoek naar twee dingen voor deze fietstocht: A: Fietsers B: Sponsors

Als jij een keuze hebt gemaakt, of voor meer informatie, neem contact op met Marjan Cornelis: tel. 085-877 17 19 of info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl. Voor meer informatie over de tocht zelf en de etappes: www.therideoneducation.nl.

Tot ziens op 4 juli om 9.30 uur aan de start in Beilen bij het gemeentehuis!

Onze moestuin met enkele terrassen

De eerste terrassen zijn eind vorig jaar gemaakt, de eerste oogst gaf ons aardappels, broccoli, sla en kool. Het is heerlijk eten want wat op de terrassen wordt gepoot wordt niet bespoten.

SOHADERK, een stichting op het gebied van agricultuur in Kenscoff, helpt ons de terrassen te maken en leert ons compost te maken, zodat er geen kunstmest meer gebruikt hoeft te worden. Alles is nog pril, de eerste schooltuinen hopen wij in het schooljaar 2015 – 2016 te starten. Nu is onze tuinman nog te onervaren en ik heb geen tijd om halve dagen in de moestuin leiding te geven.

Wie oh wie zou hier willen komen om deze taak voor langere tijd als vrijwilliger op zich te nemen?



De eerste terrassen, de rechterhelft is nog gewoon de berghelling

Viking VI van Yamaha

Na veel overleg was er begin februari door ons bestuur besloten dat ik deze geweldige Viking VI van Yamaha mocht kopen. Het is een grote broer van de Rhino. In deze Viking kunnen zes personen zitten. Dit is erg fijn als de kinderen uit ons kindertehuis mee uitgaan of zij of leerlingen moeten onverwacht naar de dokter. Hij is zeer geschikt om in de bergen en op natuurwegen te rijden. Hij rijdt echt geweldig!

Jammer genoeg deed zich één probleem voor, ik heb nog geen nummerplaat. Dat houdt in dat ik er alleen hier in de bergen mee kan rijden. Boodschappen in Thomassin kan ik niet doen, want het is verboden zonder nummerplaat te rijden. De douane heeft de papieren nog niet afgegeven, zodoende was de nummerplaat eind februari nog niet in mijn bezit. Hopelijk is alles in orde voordat onze donateurs komen. Dit is trouwens wel een grote tegenvaller.



Rootsreis Denver Jeff-Henri

Wij hadden Marijke gevraagd of zij ons wilde begeleiden tijdens de rootsreis van Denver, omdat wij Haïti niet kennen en de taal niet spreken. Denver en zijn moeder wilden elkaar natuurlijk heel graag ontmoeten dus op zaterdag 7 februari vertrokken we naar New York om de volgende dag door te vliegen naar Port-au-Prince. Daar werden we onthaald door Marijke en besloten door de brandstofstakingen die de volgende twee dagen zouden zijn, om vanaf het vliegveld in Port-au-Prince meteen te gaan rijden richting DameMarie, het geboortedorpje van Denver.

Met de nodige extra brandstof en de koffers op het dak van de jeep togen wij met Marijke, Frandais en Denis op weg. Na vier uur rijden werd het donker en besloten we te overnachten. De volgende ochtend om 5.30 uur vervolgden we onze weg. Even broodjes halen onderweg die we in de auto klaar maakten en opaten om geen tijd te verliezen.

Helaas bleek de enige weg bij Beaumont te zijn geblokkeerd door een autobus en moesten we omrijden en over de gevaarlijke oude bergweg via Pestèl, Coraille naar Jeremie, en daarna door naar DameMarie. Deze omweg kostte ons bijna drie uur extra. Chauffeur Marijke heeft ons koelbloedig overal doorheen gereden met de nodige expertise van Frandais en Denis en bijna 10 uur later stuurden we door de rivier naar het huisje van Denver 's familie.

Wat was het fantastisch om te zien hoe moeder en zoon elkaar in de armen sloten, de hele familie was vreselijk blij Denver te zien. Na dit eerste bezoek het hotel opgezocht en na een goede nachtrust weer op weg naar de familie. Tot ieders grote verbazing bleek tijdens de gesprekken Denver 's vader op 10 minuten afstand te wonen en zo liepen we met z'n allen naar zijn huis om ook hem te ontmoeten.

We besloten Denver's ouders, broers zussen, neefje en nichtje allemaal uit te nodigen om in ons hotel te komen lunchen en hebben daar een geweldige middag gehad. Er werd gevoetbald, gepraat, gespeeld en natuurlijk gegeten. Het was fantastisch om te zien dat iedereen, vooral Denver en zijn moeder, zo genoten. Omdat we de volgende ochtend vroeg weer vertrokken kwam natuurlijk het onvermijdelijke afscheid best snel. Hoe lastig moet dat zijn als je elkaar net gevonden hebt.



De reis naar Marijke verliep goed, de weg was weer open dus dat scheelde een aantal uren omrijden. In het vrijwilligers huis hebben we heerlijk kunnen bijkomen. De rondleiding in de school en het kindershuis was erg leuk. Wat geweldig om te zien dat alle donaties zo goed terecht komen! Zo aandoenlijk was het om de kinderen die zo'n hard leven hebben zo te zien genieten van zang en dans en natuurlijk van alle andere lessen.

Na nog een middagje souvenirs shoppen waren we klaar om weer huiswaarts te gaan. We kijken terug op een fantastische reis mede dankzij Frandais, Denis en vooral Marijke, allemaal nogmaals heel veel dank. *Koen, Cristol en Denver.*

Donateurreis

Een paar dagen geleden zijn de deelnemers aan onze eerste donateurreis weer terug gekomen uit Haïti. Helaas kunnen de verhalen niet meer in deze nieuwsbrief, in onze editie van juni laten we graag een aantal deelnemers hun ervaring met u delen.

De voorbereiding van de reis was al een ervaring op zich, ontzettend leuk om een gevarieerd programma samen te stellen waarbij we onze school van dichtbij kunnen ervaren én met het prachtige Haïti kunnen kennismaken.

Op het programma staan onder meer wandeltochten naar Furcy en Godinot. Gaan we naar de winkeltjes in Fermathe. Bezoeken we een uitzichtpunt waarvan de hele stad te overzien is. Snuiven we cultuur op bij Fort Jacques en gaan we op meerdaagse excursie naar Port-au-Prince, Leogane, Jacmel en Bassin Bleu. In onze volgende editie dus een uitgebreid reisverslag én details van het programma. Misschien bent u wel aanwezig bij de volgende editie?



Muziekles op woensdagmiddag onder leiding van Marijke

Onze muzieklessen

De muzieklessen zijn een groot succes, onze leerlingen genieten er enorm van. Ongeveer 140 leerlingen leren fluit spelen en noten lezen, de andere zingen, maken er muziek bij met cha-cha, triangels, andere slag- en raspinstrumenten. Fréderson, de muziekdocent, speelt erbij op keyboard. Het geeft veel plezier voor alle leerlingen, de leerkrachten en mezelf.

Alle mensen die ons instrumenten en muziek gegeven hebben, ontzettend bedankt, bijna alle instrumenten worden al gebruikt. Muziekinstrumenten blijven welkom, bij voorbaat veel dank!

Financieel 2014

Als het goed is staat ons financieel jaarverslag 2014 binnenkort op internet. Op het moment dat we deze nieuwsbrief samenstellen werken we nog volop aan de jaarrekening. Wel kunnen wij u een eerste indruk en vergelijk met vorig jaar maken, in ieder geval wat betreft de financiële situatie in Nederland. Onze penningmeester voert begin maart nog een controle uit op de administratie in Haïti.

Evenals vorig hebben we in 2014 minder donaties ontvangen als het voorgaande jaar. In 2012 ontvingen wij nog € 211.000, in 2013 was dat € 191.000 en afgelopen jaar € 174.000. In de afgelopen twee jaar totaal een daling van circa 10% per jaar. Onze kosten nemen toe, mede door toegenomen wet- en regelgeving rondom Goede Doelen, en onze uitdaging om vanaf 2015 de donaties weer te laten toenemen. Die extra werkzaamheden brengen ook extra kosten met zich mee.

Uiteindelijk hebben we 2014 afgesloten met een tekort van circa € 16.000 op de exploitatie. Dit kunnen we gelukkig nog opvangen uit de algemene reserve maar u zult begrijpen dat dit geen gewenste situatie is. We zullen minimaal met een sluitende begroting moeten werken anders zal de school uiteindelijk niet kunnen blijven bestaan. Dit scenario is voor ons geen optie en wij werken er hard aan om 2015 met een positief resultaat af te sluiten.

Lezen voor Lezen

Vanaf eind februari zijn we volop bezig basisscholen door heel Nederland te benaderen met een van onze nieuwe acties, "Lezen voor Lezen". Kinderen op de basisschool zijn voor ons een voor de handliggende én belangrijke doelgroep. Tijdens een presentatie of gastles kunnen wij namelijk heel goed het verschil tussen het leven van een kind in Nederland en een kind in Haïti laten zien. We merken dat dit voor kinderen heel aansprekend is en zij geboeid naar ons verhaal luisteren. Waarna er meestal nog 101 vragen volgen en de beschikbare tijd lang niet genoeg is om alles te vertellen. Onze stichting onder de aandacht brengen van basisscholen is dan ook één van de speerpunten in 2015 en 2016.



De actie "Lezen voor Lezen" zijn wij op het spoor gekomen bij basisschool De Eenspan in Emmen. Zij hebben deze actie onlangs uitgevoerd en een deel van de opbrengst aan onze stichting gedoneerd. Het aantrekkelijke van deze actie is het voordeel dat er voor iedereen aan verbonden is. Zowel de leerling, de school als onze stichting wordt er beter van.

Wat houdt het concept in?

"Lezen voor lezen" is een sponsoractie waarbij leerlingen zich door ouders, grootouders, burens of ander belangstellenden laten sponsoren per gelezen boek of tijd die ze gelezen hebben.

De helft van de opbrengst is bestemd voor het boekenfonds van de school; de andere helft komt ten goede aan onze stichting. Daarnaast worden kinderen op een andere manier gestimuleerd om boeken te lezen en dat spreekt doorgaans de school en de ouders weer aan.

In Emmen hebben gedurende een maand twaalf klassen aan de actie meegedaan en daarmee € 2.700 bij elkaar gelezen. Een zeer interessant actie dus.

Wij zijn gestart met het benaderen van scholen, hiervoor hebben we actiemateriaal ontwikkeld. We schrijven per week ongeveer tien basisscholen aan en hebben als doelstelling om in 2015 bij minimaal vijftieng scholen een "Lezen voor Lezen" actie te organiseren. Omdat we uit ervaring weten dat het benaderen van scholen het best werkt via bekende van een school, **vragen we hierbij alle ouders met kinderen op de basisscholen, om contact met ons op te nemen.** Wij willen graag dat u ons bij de locatieleiding of de oudervereniging introduceert waarna wij het stokje weer van u overnemen. Het kost u relatief weinig tijd en u helpt ons er reuze mee.

U kunt contact opnemen via: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of Marjan Cornelis: 085-877 17 19 of André de Leeuw: 06-26500001.

Deze nieuwsbrief komt ook op verschillende basisscholen, ook jullie zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen over deze actie. Wij horen u graag.

Ambassadeursbijeenkomst

Op zaterdag 28 maart aanstaande organiseren wij een vrijwilligersbijeenkomst, waar wij de ambassadeurs en vrijwilligers van de stichting graag voor uitnodigen. Voor onze stichting zijn we afhankelijk van onze vrijwilligers. In het verleden hebben verschillende mensen aangegeven "iets" voor onze stichting te willen doen, met meerdere vrijwilligers is er een zeer prettige samenwerking.

Het doel van deze bijeenkomst is om onze vrijwilligers uitgebreid te informeren over de verschillende acties die we in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Daarnaast praten we iedereen uitvoerig bij over de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar én onze ambities naar de toekomst.

Hebt u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u toch nader met ons kennismaken en onderzoeken of een rol als ambassadeur iets voor u is, neem dan nu contact op. Aanmelden kan nog enkele dagen André de Leeuw via andre@StichtingNaarSchoolinHaïti.nl. Mocht u vrienden, burens etc. kennen die wellicht ook actief willen worden, neem hen gerust mee.

Datum: zaterdag 28 maart 2015

Aanvang programma: 9.30 uur (zaal open vanaf 9.00 uur)

Einde programma: ± 12.00 uur

Locatie: nog nader te bepalen, Regio Amersfoort

Project Francois

Uit het reisverslag van familie van Thuijl, februari 2015

We herkenden onze leerlingen meteen. Deze kinderen in Boucan Carré hebben echt niks anders dan de natuur en hun vriendjes en vriendinnetjes. In dit dorpje is verder helemaal niks. Ze moeten drie uur lopen naar de markt. In het dorp voelen we de saamhorigheid en de liefde voor elkaar. De mensen zijn vriendelijk en dankbaar. We werden dan ook met open armen ontvangen.

Bij het zien van de mooie grote bruine ogen van de kinderen voel en zie je ook de leegte. Achter elk gezichtje schuilt een verhaal.

Wat zijn we blij dat dit op ons pad is gekomen. We weten nu hoe waardevol het is dat juist de kinderen in een land als Haïti naar school kunnen gaan. Ook zijn we blij dat we dit dorpje (het geboortedorp van Guy) hebben uitgekozen.

Het bestuur van SNSiH

Hebt u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in Haïti of in Nederland? Hebt u algemene vragen over ons werk of wilt u een lezing? Inlichtingen en contact graag via:

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. (085) 8 771 719

Voorzitter Marijke Zaalberg tel. (0593) 332 091

Penningmeester André de Leeuw tel. (0341) 454 493

Secretaris Agnes Hoogkamer tel. (023) 7 430 663



www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl

NL57 RABO 03694 66 500 t.n.v."Stichting Naar School in Haïti"

Postbus in Pétienville

Boîte Postale 15145 CR, Zone Commissariat, Pétienville, Haïti.

Mocht u liever geen acceptgiro of nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of Postadres Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC GEES

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak!

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door uw financiële steun maakt U dit mogelijk.

Wilt u ons helpen? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Rabobank Westerbork: NL 57 RABO 03694 66 500 t.n.v."Stichting Naar School in Haïti"

De stichting "Stichting Naar School in Haïti" is opgericht op 29 december 1998

en ingeschreven in de KvK te Meppel onder nummer 04 05 76 45.

In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-.