



Project Lekòl Chèz Stichting Naar School in Haïti

Wat is het?

Door het kopen van een schoolstoel steunt u onze scholen en daarmee de nieuwe generatie in Haïti. De continuïteit van ons onderwijs én uitbreiden daarvan wordt hiermee gewaarborgd.

Hoe kwam het?

Van bouwen naar open houden

Sinds 1998 werkt onze stichting aan onze missie "Elk kind heeft recht op onderdak, voeding, kleding en onderwijs". We doen dit met veel passie en enthousiasme, omdat wij ervan overtuigd zijn dat onderwijs het begin is van het einde van armoede.

In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig financiële steun ontvangen van de diverse serviceclubs in Nederland. Zo mochten we onlangs nog bij een Lions Club een cheque in ontvangst nemen en gelijk een lezing geven over onze stichting en het werk in Haïti. Natuurlijk zijn we heel blij met de financiële steun, maar er ontstaat tegelijkertijd een ander dilemma. Een boeiende dialoog volgde. Wat is namelijk het probleem?

Veel bedrijven, scholen, kerken en serviceclubs zetten zich vanuit hun doelstelling heel graag in voor de medemens. Zij zien hun bijdrage graag concreet verbonden aan een project of investering. Mede daardoor hebben wij een goede en aardbeving-bestendige school kunnen bouwen, inclusief kinderkamer en vrijwilligersverblijf. Nu kunnen er dagelijks ongeveer 1.000 kinderen in de bergen van Haïti naar school. Inclusief een eenvoudige maaltijd, simpelweg omdat er thuis lang niet altijd iets te eten is.

Die droom is werkelijkheid geworden en uiteraard willen ons werk blijven doen. Want 1.000 kinderen naar school laten gaan kost geld, veel geld. Tientallen lokale medewerkers, van leraar tot kok, administrateur tot kinderverzorgster, verdienen bij ons hun inkomen. Alles bij elkaar hebben wij jaarlijks ongeveer € 250.000,00 aan inkomsten nodig om de begroting sluitend te krijgen. Maar veel instanties sluiten 'algemene exploitatiekosten' uit en willen alleen bijdragen als er een specifiek project of investering aan gekoppeld is. Begrijpelijk, echter nu we er met elkaar voor hebben gezorgd dat de school er is, is er straks onvoldoende geld om de school draaiende te houden. En dat mag niet gebeuren!

Voor wie is het?

Wij richten ons met dit project op alle serviceclubs in Nederland. In Nederland zijn er 12 bekende serviceclubs. Van Rotary tot Lions, Ronde Tafels tot Kiwanis. Hierbij zijn ruim 38.000 leden aangesloten.

Hoe werkt het?

Vele kleintjes maken een grote

Om te zorgen dat wij nog jarenlang onderwijs kunnen geven én uitbreiden vraag ik uw club om een schoolstoel van ons te kopen. Dat stoeltje krijgt u natuurlijk niet in handen, die staat in Haïti op school.

De schoolstoel kost u jaarlijks **€ 500,00**. Want dat is het bedrag dat het omgerekend per kind kost om de school draaiende te houden en een kind extra te faciliteren om ook naar school te kunnen. Dus 1.000 kleine bijdragen maken samen één groot bedrag. Oftewel, elk jaar hebben we 1.000 mini projectjes waarvan u er één voor rekening neemt.

Natuurlijk krijgt u ook wat van ons terug. Zo ontvangt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen op school. Het liefst willen we bij elke 'stoeleigenaar' jaarlijks langskomen voor een lezing of presentatie, maar dat is helaas niet haalbaar. Daarom maken we elk jaar een fotoreportage aangevuld met eigen gemaakte videobeelden waarin wij u virtueel meenemen in onze school, zodat u met eigen ogen de ontwikkelingen kunt zien.



Hoe koopt u uw stoel?

Om eigenaar van een schoolstoel te worden gaat u naar onze website www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/projectlekolchez en vult u uw gegevens in.

Contact

Contactpersoon voor deze actie is André de Leeuw. U kunt hem bereiken via de mail andre@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl of 06-26500001.

Alvast heel hartelijk dank voor uw steun of zoals men in Haïti zegt: Mesi Anpil.

Hartelijk groet,

Stichting Naar School in Haïti



Bijlage: informatie over Haïti

Haïti, officieel de Republiek is een eilandstaat in de Caraïbische Zee. De republiek omvat het westelijke deel van het eiland Hispaniola en een aantal kleinere eilanden. Haïti ligt oostelijk van Cuba en grenst in het oosten over 275 kilometer aan de Dominicaanse Republiek. De hoofdstad is Port-au-Prince. Na een periode als Spaanse en later als Franse kolonie, werd Haïti in 1804, na de Haïtiaanse Revolutie, de enige succesvolle slavenopstand, onafhankelijk; het was daarmee het eerste onafhankelijke land in Latijns-Amerika en het eerste postkoloniale "zwarte" land ter wereld. Tegenwoordig behoort Haïti echter tot de armste landen ter wereld, is het land politiek instabiel en heeft het de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen. Door een aardbeving begin 2010 werd een groot gedeelte van het land verwoest. Vooral de hoofdstad Port-au-Prince heeft zwaar te lijden onder dit geweld.

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen op aarde. Door decennia van geweld, onrust en natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Er werken ten minste 400.000 kinderen als slaven; zij worden "restaveks" genoemd. Er heerst een zeer hoge werkloosheid van rond de 70%. Ongeveer 80% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Het merendeel van de bevolking is werkzaam in de landbouw, er is maar weinig industrie. Door massale ontbossing en niet-duurzame landbouwmethoden worden grote delen van het platteland bedreigd door erosie en woestijnvorming. De eigen landbouwproductie neemt af en wordt verdrongen door goedkopere import. De infrastructuur van het land is zeer slecht. De VS is veruit de belangrijkste handelspartner.

Haïti is sterk afhankelijk van leningen en giften vanuit het buitenland en leeft hoofdzakelijk van wat geëmigreerde Haïtianen naar hun vaderland terugsturen. Het land heeft veel buitenlandse schulden. Het eens bloeiende toerisme is door de onrust in het land bijna niet meer aanwezig.

Stichting Naar School in Haïti

De stichting is in 1998 opgericht door Marijke Zaalberg. Marijke heeft van oktober 1995 tot juli 1998 gewerkt in een aantal opvanghuizen in Guatemala en Haïti; zij werkte met kinderen van alle leeftijden. Sinds 1998 is Marijke Zaalberg actief in de bergen buiten Port-au-Prince met het verzorgen van onderwijs. In maart 1999 had zij een klasje in de woonkamer van een gehuurd huis in Kenscoff en kregen 24 ondervoede kinderen elke dag een maaltijd.

Dit initiatief is inmiddels uitgegroeid tot twee goed draaiende scholen. Momenteel krijgen hier \pm 1.000 leerlingen onderwijs van groep 1 tot en met de 3e klas middelbare school. De scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port-au-Prince.

In Kablain staat ons hoofdgebouw met in totaal 18 klaslokalen, 4 houten lokalen en een schoolkeuken. Er is ook een vrijwilligershuis en een baby-/peuterhuis bovenop de school.

Hier worden incidenteel kinderen opgevangen, waarvoor de ouders de zorg (tijdelijk) niet meer op zich kunnen nemen.

Marijke woont gemiddeld acht maanden per jaar in Haïti. In Godinot is onze tweede locatie. Godinot ligt ongeveer 4 km van Kablain; er gaan \pm 180 kinderen naar school.

