



# Nieuws uit Haïti

Stichting Naar School in Haïti

nummer 1 - 2025



## Openhouden van de school, een dagelijkse uitdaging

Eind januari kwamen de bandieten, en de golf van geweld die zij meebrengen, dicht bij onze school. De situatie werd zo gevaarlijk dat ouders hun kinderen kwamen halen en wij de school moesten sluiten. Er werd in onze zone ook tussen politie en bandieten geschoten. Veel mensen vluchtten uit hun huizen. Vrouwen en kinderen trokken 's avonds de bergen in om er de nacht door te brengen, terwijl de mannen in de buurt van het huis bleven.

Onze school is daarna twee weken dicht gebleven. Gaandeweg werd het rustiger in onze omgeving en lukte het onze directeur Kempès de school weer te openen. Wij zijn onder de indruk van en vooral dankbaar voor zijn krachtige leiderschap. Hij bleef aan het werk en wist het hele team te motiveren het werk voor de kinderen van onze school weer te hervatten. Wat een moedige mensen.

Leest u de verhalen van Kempès en Marijke in deze nieuwsbrief; zij geven een beeld van de impact van de gebeurtenissen, vertellen hoe zij hiermee omgaan en wat het betekent voor de school.

Half februari, vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief, laaide het bendegeweld weer op, vluchtten er opnieuw veel mensen en was onze school gesloten. Een aantal dagen later kwamen de eerste kinderen weer naar school. Hoe de situatie nu is, terwijl u deze nieuwsbrief leest? Kijk daarvoor op onze website, daar houden wij u op de hoogte van de actualiteit van de dag: [www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl](http://www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl)

## Directeur Kempès vertelt ...

Hoe graag wil ik u goed nieuws uit Haïti overbrengen. De werkelijkheid is helaas anders; het zijn angstige tijden.

Ik hoor elke dag verhalen over vernielingen, plunderingen, moorden, brandstichting en schietpartijen. Ook rond de school horen we nu dagelijks de gewerschoten van bandieten. De mensen in onze zone zijn vol stress en angst; bang dat hun huis wordt leeggeroofd, in brand gestoken of, nog erger, dat zijzelf worden neergeschoten. Ik merk aan de leerkrachten, aan de kinderen en ook aan mijzelf dat we continu onder druk staan en stress ervaren. Ieders gezondheid wordt hierdoor fragieler. De politie doet wat ze kan, maar is vaak niet opgewassen tegen al het geweld van de bendes.



De vraag om hulp vanuit onze gemeenschap gaat door, ook als onze school gesloten is. Elke dag komen er mensen aan de poort van de school vragen om eten, medische hulp of geld. Ik weeg altijd goed af welke hulp we kunnen geven en ik stem dat af met Marijke. Een aantal weken geleden hebben we een groep van 280 mensen een voedselpakket mogen geven.

De glimlach op hun gezichten was een groot geschenk.

Een plek om te kunnen leren en spelen en waar je twee keer per dag een maaltijd krijgt, is voor de kinderen een belangrijke afleiding en een bakken van licht in deze donkere, onzekere tijd. Daarom waren wij blij dat de school na twee weken weer open kon en doen wij alles wat in ons vermogen ligt om de school open te houden. Om de leerlingen te helpen ontspannen hebben we ons lesprogramma aangepast met veel ruimte om te spelen, sporten, dansen, voor te lezen en te praten. We hijsen geen vlag en de kinderen dragen geen schooluniform.

We zien dat de stress ook invloed heeft op de leerprestaties van de leerlingen. Testresultaten vallen soms lager uit nu. Daarom zijn we juist zo trots op wat de leerlingen wel presteren onder deze moeilijke omstandigheden.

De wetenschap dat u zo met ons meeleeft, aan ons denkt en voor ons bidt doet mij en het team goed en is troostend. Ik wil u dan ook heel erg bedanken voor de steun die wij van u ervaren. Heel erg bedankt!

Kempès Jean



## De schoolbakkerij

Het operationeel maken van de schoolbakkerij heeft prioriteit, maar is door de huidige situatie wel een uitdaging. De bouw is klaar en de inrichting en aanschaf van apparatuur zijn bijna rond. Kempès heeft met Marijke overlegd dat hij zo snel mogelijk klein wil beginnen, zodat ze kunnen leren van wat ze tegenkomen en met groepjes kinderen brood kunnen bakken. Kempès werkt ook aan een plan voor de uiteindelijke exploitatie. Daarover hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer.



## Mesi anpil!

Mijn naam is Marie Josianne en ik ben werkzaam in de moestuin van École Soleil de Hollande. De moestuin is belangrijk voor onze school. We gebruiken de opbrengst voor de schoolmaaltijden én de kinderen leren hoe zij hun eigen eten kunnen verbouwen. Dit nemen ze voor de rest van hun leven mee!

Ik ben erg blij met de donateurs in Nederland. Uw hulp en steun zijn belangrijk voor veel kinderen. Zij kunnen naar school en ook hun gemeenschap wordt geholpen met eten en, waar nodig, medische zorg. Door de aanwezigheid van de school

is er meer werk en kunnen mensen beter in hun onderhoud voorzien.

Ik zeg vaak tegen hen: Houd vol! Blijf moed houden! En blijf werken! Al is het maar omdat de donateurs in Nederland zoveel voor ons over hebben.

Wij zijn u allemaal erg dankbaar! Mesi anpil! Dank u wel!

*Marie Josianne*

## Marijke vertelt...

Ik ben dankbaar en blij dat ik 78 ben geworden. Ik ben blij met de zon, die we weer vaker zien. Maar ik heb ook zorgen om wie mij lief zijn in Haïti en wat er met hen kan gebeuren. Dat geeft spanning.

Slapen lukt goed, al word ik wel regelmatig wakker met Haïti in mijn gedachten. Ik werd me ervan bewust dat ikzelf verantwoordelijk ben voor hoe ik met de dreigingen en de spanning omga. Hier schuilt een les in, werd me duidelijk na een goed gesprek met een vriendin. Haar woorden en een lief gebaar (er stond even later een pot narcissen voor mijn deur) hielpen me. Ook de steun van ons bestuur en uw reacties helpen mij enorm.

In de twee weken dat onze school gesloten was, werd er wel gewerkt. Er werd hulp geboden en nieuwe activiteiten voor de kinderen voorbereid. Er werd nagedacht over extra lessen om de kinderen te helpen bij de verwerking van wat ze meemaken. En leerkrachten vonden steun bij elkaar, door samen te eten en hun eigen angsten en ervaringen te delen.

Politie met pantserwagens en bewoners proberen de omgeving zo veilig mogelijk te houden door dag en nacht controles uit te oefenen bij barricades. Ouders die niet hoefden te vluchten geven anderen onderdak in de nacht. Zij zijn blij met elke dag dat hun kinderen naar school kunnen en

twee maaltijden krijgen. Thuis is er bijna geen eten en gaan kinderen met honger naar bed.

Het doet me goed dat Kempès een plan heeft gemaakt om wat er gedaan moet worden in verschillende omstandigheden. Ik geef Kempès, Marc Arthur en het personeel en (vooral ook) Kathia, Woodjina en de tweeling elke dag steun en medeleven.

In deze situatie is zo zichtbaar, en dat raakt mij echt, hoe belangrijk onze school voor al onze leerlingen en hun ouders is. Het betekent zoveel meer dan alleen onderwijs. Het betekent ook geen honger hebben, kind kunnen zijn, een toekomst hebben, kansen krijgen en hoop houden.

Het is zo mooi dat jullie met jullie giften dit helpen mogelijk te maken.

Heel veel dank namens alle ouders, leerlingen, Kempès en alle medewerkers, ons bestuur en van mij!

*Warme groet, Marijke*  
(06 29004433)



## Dreiging van bendes in het gebied vlakbij onze school in beeld gebracht



Zondag 26 en maandag 27 januari richtten bendes een bloedbad aan in Kenscöff. Er werden mensen gedood en huizen in brand gestoken. Veel mensen sloegen op de vlucht. Kenscöff is een grote gemeente die bestaat uit de stad Kenscöff (10 kilometer ten noorden van onze school) én het daaromheen gelegen bergachtige gebied met verschillende dorpen.

Op het kaartje van Google Maps hebben we het gebied gemarkeerd waar de bendeleden sinds die bewuste zondag proberen aan de macht te komen. In dit deel liggen de dorpen Bonga, Bélo en Kalfoubèt. Het dorp Kalfoubèt is verbonden met Nouvèl Touren, Furcy en Kalfou Badio. Via deze dorpen zijn er routes naar de hoofdweg die loopt

van de stad Kenscöff naar het zuiden van Haïti. Bandieten willen via deze route de stad bereiken om van daaruit door te breken richting het noordelijk van Kenscöff gelegen Pétionville.

De weg is slecht begaanbaar, maar om de handel te bevorderen hebben burgemeesters de weg recent laten ontsluiten en verbreden. Er is nu meer verkeer mogelijk. En daarmee is het helaas ook een geschikte route geworden voor bandieten.

Onze school ligt aan deze hoofdweg, op het kaartje zichtbaar bij de rode pijl, rechtsonder Furcy.

Zondag 16 februari zetten bendes de aanval in op het Telecoterrein, een hoog gelegen gebied waar zendmasten staan, iets ten zuiden van de stad Kenscöff en dichtbij Furcy.

## Prachtige donatie

De MRC-Holland Foundation, verbonden aan een DNA-diagnostiek bedrijf in Amsterdam, heeft als missie 'gelijke kansen voor ieder kind'. Wij ontvingen van hen opnieuw een prachtige donatie. Heel veel dank voor jullie trouwe ondersteuning! Mesi anpil!

## Wij werken voor École Soleil de Hollande

Graag stel ik, Marie Josianne, mij aan u voor: Na mijn middelbare school bood Marijke mij aan om op de school te komen werken en dat nam ik graag aan. Ik ben getrouwd en heb een kleintje van één jaar. We wonen in een huurhuis, omdat we nog geen eigen huis hebben kunnen bouwen. Toen ikzelf kind was, had ik weinig ruimte om echt kind te kunnen zijn. Mijn ouders hadden veel kinderen en niet genoeg geld om voor ons te zorgen. Alle kinderen moesten meewerken met het verbouwen en verzorgen van ons eigen voedsel om rond te kunnen komen. Maar ik klaag niet; ik kon naar school en ik was sterk genoeg om het allebei te doen en vol te houden.

Ik denk dat ik het daarom ook zo belangrijk vind dat de kinderen iets leren over het verbouwen van voedsel. Ik leer ze dat je met een eigen moestuin altijd iets te eten hebt, vooral als je voedsel verbouwt dat bewaard kan worden. Wat je overhoudt verkoop je en zo kun je ook andere dingen bekostigen, die je nodig hebt.

Het voelt extra speciaal om dit werk op deze school te mogen doen, want zo draag ik bij aan het onderwijs van de kinderen, die dankzij u een kans krijgen om naar school te gaan. Voor zoveel kinderen is dat onmogelijk vanwege de problemen in ons land en omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Ik hoop dat wat ik doe de leerlingen helpt om later goede en verantwoorde burgers te zijn.

De mooiste dag hier op school vond ik het 20-jarig jubileum. Toen hebben we met de hele gemeenschap, zelfs met oud-studenten en belangrijke burgers, Marijke bedankt voor alles wat ze voor ons in Kablain heeft gedaan. We blijven haar en u dankbaar!



## Onze nieuwe penningmeester, stelt zich voor...

Hallo, Ik ben Paul Oldenhof. Sinds 2025 ben ik penningmeester van onze stichting. Helemaal nieuw ben ik niet, want al sinds 2015 verzorg ik de jaarrapportages en mag ik de stichting (financieel) adviseren. Ik woon met mijn gezin in Enschede en werk als financieel controller voor een bedrijf in Almelo.

Marijke ken ik al best lang. Mijn vrouw Miriam is in 2009 bij Marijke in Haïti geweest en vanaf dat moment zijn we contact blijven houden. In 2015 ben ik zelf met een donateursreis op École Soleil de Hollande geweest. Een fantastische ervaring; zo mooi, dat mijn vrouw en ik in 2017 en 2019 voor ruim een week zijn teruggegaan. Samen met onze dochter Wilda, hebben we een sterke band met Haïti en de school. Wat zouden we graag, samen met Marijke, weer op de school in Haïti willen zijn! Maar helaas is dat voorlopig niet mogelijk en zijn we allemaal in Nederland.

Marijke heeft de penningmeestertaken aan mij overgedragen en ik geloof dat ze daar opgelucht

over is. Want er komt voor haar meer tijd vrij om haar aandacht aan onze school in Haïti te geven. Zeker in deze dagen van onzekerheid is dat van groot belang.

Als penningmeester en bestuurslid van onze stichting in Nederland wil ik mij ervoor inzetten dat de school op de best mogelijke manier kan voortbestaan. Dat is voor ons best een uitdaging. We hebben uw steun in Nederland, waarvoor hartelijk dank; de situatie in Haïti hebben wij helaas niet in de hand.

Ik kijk er naar uit om, samen met mijn collega-bestuursleden, École Soleil de Hollande te faciliteren. Hoe mooi is het om kinderen naar school te laten gaan die normaal die kans niet zouden hebben!

Hartelijke groeten,  
Paul Oldenhof



## The Ride on Education: fiets ook mee!



Hoe mooi is het om in goed gezelschap een prachtige fietstocht te maken en daarmee kinderen een kans te geven op een betere toekomst. Dat kan met The Ride on Education 2025 'Van Uncle Beach naar Ohama Beach'. Een tocht van Vlissingen naar Saint-Laurent-sur-Mer aan de Normandische kust in Frankrijk.

The Ride on Education wordt dit jaar gefietst van 12 t/m 19 juli. De dagetappes zijn 70 tot 75 kilometer (halve etappes kan ook). En voor de liefhebbers zijn er racefietsetappes van gemiddeld 125 kilometer per dag. De tocht wordt goed voorbereid; er is vervoer voor bagage en de campings zijn geboekt. Marijke fietst ook mee!

Laat je sponsoren, geef je op voor dit bijzondere fietsavontuur om zo ook onze stichting te ondersteunen. Dat kan op [www.therideoneducation.nl](http://www.therideoneducation.nl). Daar vind je ook meer informatie. Of neem contact met ons op: [info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl](mailto:info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl). Fantastisch als je meefietst!

## Helpt u mee onze school kracht bij te zetten?

Wij zijn enorm dankbaar voor het belangrijke werk dat wij met uw hulp kunnen doen. Dankzij uw giften, geven wij kinderen kansen, elke dag twee maaltijden en delen we voedselpakketten uit aan kwetsbare mensen in de omgeving van onze school. Voor dit alles is uw bijdrage meer dan welkom!

Maak uw gift over naar  
**NL57 RABO 0369 4665 00** of  
**NL20 TRIO 0320 3640 03**  
 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti of  
 gebruik de QR-code hieronder.



## Stichting Naar School in Haïti

[www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl](http://www.StichtingNaarSchoolinHaïti.nl)  
 Oostermaat 35, 9431 TV Westerbork  
[info@StichtingNaarSchoolinHaïti.nl](mailto:info@StichtingNaarSchoolinHaïti.nl)

   (0524) 85 62 39

Bankrekeningnummers:  
**NL57 RABO 0369 4665 00**  
**NL20 TRIO 0320 3640 03**

Sinds 29 december 1998  
 KvK Meppel 04057645



### Mobiel doneren

» Scan de QR-code met de bank-app of camera op uw mobiele telefoon.

